

opusdei.org

"Bli förälskad, så kommer du aldrig att överge Honom"

Undrar du vad som är hemligheten bakom all uthållighet? Kärleken. Bli förälskad, så kommer du aldrig att överge Honom. (Vägen, nr. 999)

10 juni

Det ställe ur andra Timotheosbrevet får mig att darra, i vilket aposteln Paulus beklagar sig över att Demas har rest till Thessalonike, dragen av

denna världens lockelser ... För en bagatell och av fruktan för förföljelser svek denne man sitt gudomliga uppdrag, en man som Paulus i andra brev angivit som en av de heliga.

Det får mig att darra, då jag känner till min litenhet; och det får mig att kräva av mig själv att jag skall vara trogen Herren även i de händelser som kan verka obetydliga, för om de inte hjälper mig att förenas mer med honom vill jag inte ha dem!
(Plogfåran, nr. 343)

Modlösheten är uthållighetens fiende. Om du inte kämpar mot modlösheten kommer du först att bli pessimist och sedan ljum.

Var optimist. (Vägen, nr. 988)

Vilken välsignad uthållighet har inte åsnan som drar bevattningshjulet!
Ständigt samma steg. Ständigt runt,

runt. Den ena dagen efter den andra;
alla dagar är likadana.

Utan åsnans arbete skulle frukterna
inte mogna, örtagården skulle inte
blomstra och trädgården skulle inte
fyllas med väldoft.

Överför den tanken till ditt inre liv.
(Vägen, nr. 998)

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/dailytext/
bli-foralskad-sa-kommer-du-aldrig-att-
overge-honom/](https://opusdei.org/sv-se/dailytext/bli-foralskad-sa-kommer-du-aldrig-att-overge-honom/) (2025-04-07)