

opusdei.org

Vi är Guds barn

Vilka är de grunder på vilka
Opus Deis anda vilar?

2004-05-03

Ett livligt medvetande om att vara Guds barn på grund av att vi genom dopet och genom den Helige Andens verkan blir inlemmade i Kristus. Opus Deis medlemmar försöker få denna övertygelse, som är en så väsentlig beståndsdel i den kristna tron, att genomsyra deras personlighet och deras uppförande, så att det blir till en konstant

referenspunkt i varje omständighet i deras liv.

En medlem i Verket anstränger sig att utföra sitt arbete på så sätt att det blir till ett arbete som görs av ett Guds barn. Därför försöker de utföra det med mänsklig perfektion och rätt avsikt, att endast söka Guds ära och att tjäna sin nästa. Då de ber, vänder de sig till Gud som till en ömsint fader, till vilken de förtroendefullt kan öppna sina hjärtan när som helst och var som helst.

När de vilar sig eller söker en stunds avkoppling, är de alltid medvetna om att de befinner sig under den himmelske Faderns välvilliga blick, och undviker allt som skulle kunna misshaga Honom. Kort sagt, genom att kämpa emot sina egna begränsningar och brister, bemödar de sig om att uppfylla alla sina personliga och medmänskliga, civila och religiösa plikter, fyllda av glädje

eftersom de vet sig vara Guds barn i Kristus.

Det är mot dessa mål som prelaten Opus Dei alltid inriktar den utbildning man erbjuder sina medlemmar, såväl vad gäller fördjupningen av troskunskaper som den andliga och apostoliska utbildningen.

Michèle Boulva, Le Nouvel Informateur Catholique (Montreal), den 21 januari 2001.

pdf | Dokument automatiskt skapad från <https://opusdei.org/sv-se/article/vi-ar-guds-barn/> (2025-04-07)