

opusdei.org

# **Två helgon förenade i kärleken till Jungfru Maria**

Deklarationer av biskop Javier Echevarría med anledning av kungörelsen om helgonförklaringen av den salige Juan Diego och den salige Josemaría Escrivá.

2002-03-05

”Tidsavståndet mellan den salige Juan Diego och den salige Josemaría Escrivá är 400 år. Det finns dock något mycket värdefullt som förenar

dem i himlen och i många mexikaners hjärta: kärleken till Jungfru Maria av Guadalupe. Detta påpekades den 9 januari i år av Mexikos ärkebiskop, kardinal Norberto Rivera, under det högtidliga mässfirandet med anledning av hundraårsminnet av den salige Josemarías födelse, som ärkebiskopen presiderade just i Guadalupebasilikan. Kardinal Rivera sade i sin predikan att påvens beslut att helgonförklara grundaren av Opus Deis och Juan Diego var ett glädjeämne för 'hela världen men i synnerhet för mexikanerna'.

Jag blir rörd när jag minns monsignore Escrivás besök i Mexiko 1970. Jag minns hans bön till vår Fru av Guadalupe, som då vördades i den gamla kyrkan. Jag minns hans glädje inför mexikanernas djupa vördnad för Guds Moder och hans "heliga avundsjuka" mot den salige Juan Diego, privilegierad samtalspartner

till Amerikas Drottning. En gång, efter en samtalsstund med några präster från delstaten Jalisco, kände den salige Josemaría starkt arbetets trötthet. Han vilade sig en stund i ett rum som hade en tavla föreställande vår Fru av Guadalupe i färd att ge en ros till Juan Diego. När den salige Josemaría såg tavlan, sade han: 'Så skulle jag vilja dö: Med blicken fast på Jungfru Maria i färd att ge mig en ros'. Den heliga Jungfrun beviljade den önskan, som min företrädare, Biskop Alvaro del Portillo, påpekade: Vår grundares hjärta slutade att slå den 26 juni 1975, när han hade kommit in i rummet där han brukade arbeta. Hans sista kärleksfulla blick riktades till den bild av Jungfru Maria av Guadalupe som finns i rummet.

Påven ville återigen förena dessa två saliga genom att helgonförklara dem år 2002. Även jag tolkar detta lyckliga sammanträffande som en gest i syfte

att påminna alla kristna att  
vördnaden för Jungfru Maria aldrig  
blir gammaldags utan förblir alltid  
aktuell i varje tid och rum. Jag tror  
att många av oss hälsar henne med  
den bön av den salige Josemaría  
under besöket i Mexiko 1970: ”Må  
vår Fru, vår Moder av Guadalupe,  
utverka freden för Amerikas alla  
folk”.

.....

pdf | Dokument automatiskt skapad  
från [https://opusdei.org/sv-se/article/  
tva-helgon-forenade-i-karleken-till-  
jungfru-maria/](https://opusdei.org/sv-se/article/tva-helgon-forenade-i-karleken-till-jungfru-maria/) (2025-05-28)