

Tron i 20-årsåldern (9): Kristus i mitt liv

Skrattar Gud? Dan hade aldrig ställt sig denna fråga tills han börjat ägna en stund åt att dagligen prata med Gud. Sedan dess har han en vän i Honom. Och han drar slutsatsen att ja, Gud har humor.

2013-09-24

Att leva min tro betyder faktiskt att Gud är närvarande när jag arbetar. Gud är närvarande i mina repetitioner. Det betyder också att

jag är medveten om att, vad jag än sysslar med, bör jag göra det för Gud.

Han är där med mig och stödjer mig. Att leva vår tro betyder, tror jag, just att se till att denna tro är närvarande i alla områden i våra liv.

Att förstå hur vårt förhållande med Gud ska vara är ett av de svåraste och viktigaste sätten att grunda en bra bön. Jag skulle säga att under största delen av mitt liv hade jag denna inställning: ”Jag står inför Gud!” Jag hade stark vördnad men var på avstånd. Det var inte ett personligt förhållande. Det var istället: Han är Gud och jag bara en liten skapad varelse.

Och jag tror att det som överraskade mig mest, sedan jag försökte ha en närmare relation till Gud, är att jag insåg att jag kan umgås med Honom på ett mycket mer personligt sätt. Jag behöver inte längre bara vörda och frukta Gud.

Om vi har ett personligt förhållande med Gud, betyder en halvtimme med honom att vara tillsammans med vår bästa vän. Det handlar inte om att sitta i kyrkan och lyssna på en gammal man prata.

Jag tror att många tycker att det är tråkigt med kyrkan eftersom de bara ser oss sitta, knäböja, resa oss, sätta oss, knäböja, resa oss och lyssna på någon som pratar till oss.

Men om vi ser det som en levande gemenskap med Gud, med en av våra bästa vänner, då är det bara roligt.

Ofta när jag ber känner jag liksom att Gud ger mig en tanke som helt enkelt får mig att skratta. Och jag tror att det är underbart att inse att även Gud har humor, vilket närmar mig Honom mycket mera. Han är inte luften, Han är inte naturen: Han är en verklig person. Han är någon som kan inspirera mig på många olika

sätt. En av dem är att få mig vilja skratta.

Alla säger att jag är en mycket glad person, att jag ler jämt och att jag skrattar mycket. Jag tror att mycket av detta kommer från mitt förhållande med Gud och hur han får mig att skratta.

Närma dig Herren mera ... ännu mera! Ända tills han blir din Vän, din Förtrogne, din Vägvisare. S:t Josemaría, Plogfåran, nr. 680

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
tron-i-20-arsaldern-9-kristus-i-mitt-liv/](https://opusdei.org/sv-se/article/tron-i-20-arsaldern-9-kristus-i-mitt-liv/)
(2025-08-02)