

opusdei.org

Prelatens meddelande (15 december 2021)

Vi kan ta den glädje som vi upplever när Jesus föds i vårt liv till dem som behöver höra det mest i vår omgivning.

2021-12-15

Rom den 15 december 2021

Mina kära barn: må Jesus vaka över er!

Redan nu fastnar våra blickar vid krubban i Betlehem. Den heliga

familjen hittar ingenstans där de kan övernatta, utan de söker sin tillflykt i ett stall. Kylan, enkelheten och det ljumma mottagandet kännetecknar denna stund. Men Jesus är i alla fall omgiven av Marias och Josefs tillgivenhet.

Det som saknas i Betlehem kan vara det som saknas i många hem i våra städer, särskilt detta år då många behövt gå igenom svårigheter med andra människor, på arbetsplatserna och i sjukvården. Det finns också många som är ensamma. Låt oss ta lite värme till alla dem vi förmår, genom vår bön och genom vår materiella hjälp. Vi gör det om vi i varje person förmår se Kristus som blivit ett barn: «Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig» (Matt 25:40). Jag blir så glad när jag ser så många människor vilja ta sin glädje över att Jesus fötts till dem som behöver höra det.

Under denna tid kommer vi att tillbringa tid med familj och vänner. Vi kan dela det glada budskapet med dem om vi förstår vars och ens situation. Den helige Josemaría sade: «Kärleken består mer i att förstå än i att ge» (*Vägen*, nr 463). Även om vi själva inte förmår mycket kan vi förmedla någon strimma av hopp denna jul. Att Jesus har fötts påminner oss om att det alltid finns en låga som brinner, även mitt i den mörkaste natten. Att ta den kärlek som finns i Betlehem hem till oss kan hjälpa oss att upptäcka eller återupptäcka att Gud älskar oss.

Med min allra mest tillgivna välsignelse önskar jag er en god jul.

Er Fader

prelatens-meddelande-15-
december-2021/ (2025-04-02)