

opusdei.org

Påvens uppmaning till studenterna: ”Sök Kristus”

6 000 europeiska studenter deltog i mässan som firades i Petersbasilikan den 14 december, drygt en vecka innan jul. Påven påminde ungdomarna om att den största kärlek som finns är Kristi kärlek: ”Det är i Jesus kärleksfulla blick som ni upptäcker sanningen.”

2004-12-22

Tusentals studenter från olika fakulteter inom Roms universitet, ombud för andra europeiska universitet samt religiösa och civila representanter deltog i mässan som påven varje år firar med studenterna från Roms universitet.

"Kära universitetsungdomar", sade påven under sin predikan, "Vi firar nu alla det eukaristiska året och förbereder oss för Världsungdomsdagen. Ni håller på att meditera över temat 'Eukaristin och vad det betyder att vara människa'. Det är ett ämne som kräver mycket av oss. I själva verket är det den eukaristiska hemligheten som driver var och en att pröva sanningen i sin tro, sitt hopp och sin kärlek. Vi kan inte förbli likgiltiga när Kristus säger: 'Jag är livets bröd som har kommit ner från himlen'. Detta får oss genast att rådfråga våra samveten och där lyssna på frågan han ställer oss: 'Tror du verkligen att

jag är det?' I ljuset av orden: 'Den som äter av det brödet skall leva i evighet' är det omöjligt för oss att inte fundera över meningen med vårt dagliga liv och dess värde”.

Påven påminde om att den största kärlek som finns är Kristi kärlek, ”han som offrade sitt liv för världen”. I detta sammanhang måste vi fråga oss om vi verkligen lever för våra medmänniskor: ”Min existens, min mänsklighet är den till nytta för någon? Är den uppfylld av kärlek till Gud och till vår nästa? Eller är den fångad i själviskhetens kvävande struhtag?”

"Vi kan inte nå fram till hela sanningen om den mänskliga varelsen endast genom naturvetenskapen”, underströk Johannes Paulus II, utan också ”tack vare Kristi kärleksfulla blick. Och han, vår Herre, kommer oss till mötes i Eukaristins hemlighet.

Upphör därför aldrig med att söka denna hemlighet och ni kommer att i hans ögon finna återglansen av den godhet och skönhet som han själv har nerlagt i våra hjärtan och gåvan han givit oss genom sin Ande”.

Vatican Information Service

pdf | Dokument automatiskt skapad från <https://opusdei.org/sv-se/article/pavens-uppmaning-till-studenterna-sok-kristus/> (2025-08-15)