

opusdei.org

Prelatens meddelande (22 november 2020)

På Kristus konungens högtid, vill msgr. Ocariz gärna att vi betraktar ett citat av den helige Josemaría, så att Kristus är kung även i vårt hjärta.

2020-11-22

Rom, den 22 november 2020

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Det har inte gått så lång tid sedan ni fick det längre brevet om några kännetecken av vår hängivelse i Verket. Ni får gärna läsa om och fördjupa er i den texten. Jag vänder mig även till er medarbetare och Sankt Rafaels-ungdomar. Läs den gärna flera gånger uppmärksam. Ni kan lära känna Verket bättre och inse att det som sägs angår ert liv också.

Fortsätt gärna att be för dem som igår vigdes till diakoner under dessa särskilda omständigheter. Låt oss även be för det stora lidande som denna pandemi förorsakar vissa personer över hela världen.

Idag, på Kristus konungens högtid, kan vi återigen betrakta detta som den helige Josemaría sade: ”Jag behöver hans rikliga nåd för att han skall kunna härska i mig: bara då kan alla mina hjärtslag, alla mina andetag, mina minst intensiva blickar och mina enklaste ord eller

vardagligaste känslor omvandlas till ett *hosianna* till Kristus, min Konung. (När Kristus går förbi, nr 181).

Om vi känner att vi personligen är långt borta från detta ideal, behöver vi ändå inte känna att det är omöjligt eller tappa hoppet. Om vi gör det vi kan, så kommer nåden, även om vi inte märker det, göra att vårt hjärta liknar Jesu Kristi hjärta alltmer.

Jag välsignar er med all min tillgivenhet.

Er Fader

pdf | Dokument automatiskt skapad från <https://opusdei.org/sv-se/article/meddelande-prelaten-opus-dei-22-november-2020/> (2025-04-02)