

Måste man "vara bäst" för att bli ett helgon?

Har Opus Deis medlemmar skyldigheten att vara framstående i sina yrken, att vara "bäst"? Är det nödvändigt att överglänsa de andra för att bli heliga?

2004-04-23

Det är snarare tvärtom: att bli heliga är det enda som verkligen betyder något för det eviga livet. Och eftersom detta betyder att för varje

dag bli alltmer lik Kristus – trots att vi alla har våra svaga sidor, men om vi försöker bekämpa dem – så upptäcker vi det stora ansvaret som vi har inför hela världen. Vi bryr oss verkligen om vad som händer i världen omkring oss, och vi vill så gott vi kan bidra till att göra den en bättre plats att leva på. En viktig beståndsdel av det kristna arbetet är den mänskliga perfektionen. Men det betyder inte att vi vill nå någon slags perfektionism eller att vi söker framgång för framgångens egen skull. Det betyder snarare att vi bör göra vårt arbete väl, vara frikostiga och ge ut oss själva till att tjäna medmänniskorna. Framgång är då inte toppen på de personliga ambitionerna. Det är något helt annat som ger det egna livet dess värde...

Michele Brambilla, Revista Tracce (Italien), februari 1997. Ett karakteristiskt drag för Opus Dei

är helgelsen av yrkesarbetet. Hur skall man rätt förstå denna realitet? Löper man inte risk att överdriva hängivenheten till arbetet?

Jo, det finns en fara för det. Tyvärr finns det i världen av idag människor som är utan arbete, och på samma gång finns det många som kanske arbetar mera än som är nyttigt för dem. De gör det för att skaffa sig medel till sin existens och på grund av en omåttlig längtan efter personlig framgång. Så är det till exempel pinsamt att se att det finns människor inte bryr sig om att de negligerar sina skyldigheter gentemot familjen för att istället arbeta tolv till fjorton timmar om dagen.

Arbetet är inte ett mål, utan ett medel. Målet är Gud. Att helga sitt arbete betyder därför inte att lyckas, utan att närma sig Gud genom sitt

arbete, vare sig detta är ett arbete i all enkelhet eller ett lysande sådant. Gud har satt oss i världen för att vi skall arbeta, som vi kan läsa i Första Moseboken. Att helga arbetet är framför allt att arbeta av kärlek, dvs. att arbeta till Guds ära och för att tjäna sin nästa. Ett egoistiskt arbete, även om det tekniskt sett är perfekt och det ligger många arbetstimmar bakom, det är inte ett arbete som kan helga oss.

**Diário do Minho (Braga, Portugal),
den 2 oktober 2000.**

.....

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
maste-man-vara-bast-for-att-bli-ett-
helgon/](https://opusdei.org/sv-se/article/maste-man-vara-bast-for-att-bli-ett-helgon/) (2025-04-15)