

opusdei.org

Mariamånad och Eukaristin

Under maj månad visar Kyrkan på ett särskilt sätt sin vördnad till Jungfru Maria. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om Eukaristin och Jungfru Maria.

2012-05-01

Den smärtorika Jungfrun. Se på hennes Hjärta när du betraktar henne. Hon är Moder till två söner som står vända mot varandra ansikte mot ansikte: Han ... och du.

Vägen, nr. 506

Så mycket du är skyldig Gud, din Fader! Han har gett dig din existens, ditt förnuft, din vilja; han har gett dig nåden: den helige Ande; Jesus i hostian, det gudomliga barnskapet; den heliga Jungfrun, Guds moder och vår moder; han har gett dig möjligheten att delta i den heliga mässan och han ger dig sin förlåtelse för dina synder, så många gånger sin förlåtelse! Han har gett dig oräkneliga gåvor, vissa utomordentliga ...

Säg mig, min son: hur har du besvarat allt detta? Hur besvarar du det?

Smedjan, nr. 11

Se till att tacka Jesus i eukaristin genom att lovsjunga vår Fru, den rena, obefläckade Jungfrun, hon som födde Herren till världen.

Och våga, med ett barns djärvhet,
säga till Jesus: min ljuva älskade,
välsignad vare din moder som födde
dig till världen!

Du kommer helt säkert att behaga
honom, och han kommer att ingjuta
ännu mera kärlek i din själ.

Smedjan, nr. 70

Du är inte ensam. Varken du eller jag
kan vara ensamma. Allra minst om
vi går till Jesus genom Maria, som är
en moder som aldrig kommer att
överge oss.

Smedjan, nr. 249

Jungfrun. Vem kan vara en bättre
lärare i hur man älskar Gud än
denna Drottning, denna Fru, denna
Moder, som har de närmaste band
till den heliga Treenigheten: Gud
Faders dotter, Gud Sonens moder,
Gud den helige Andes brud — och
som samtidigt är vår moder?

Be personligen om hennes förbön.

Smedjan, nr. 555

Börja samtala med den heliga Maria och anförtro dig henne: O du, vår Fru, för att leva det ideal som Gud har lagt i mitt hjärta behöver jag flyga ... mycket högt, mycket högt!

Det räcker inte med att du lösgör dig, med Guds hjälp, från denna världss ting, medveten om att de är stoft. Och mer än så: även om du skulle lägga hela universum i en hög under dina fötter för att nå närmare himlen ... så räcker det inte!

Du behöver flyga, utan att stödja dig på någonting härnere, uppmärksam på Andens röst och hans vind. Men, säger du till mig, mina vingar är nedfläckade sedan årtal av smutsig, kladdig lera ...

Och jag insisterade: vänd dig till Jungfrun. Vår Fru, upprepa det för

henne, jag lyckas knappt lyfta från
marken! Jorden drar mig till sig som
vore den en förbannad magnet!

Vår Fru, du kan göra så att min själ
lyfts iväg i den slutgiltiga och
förhärligade flykt vars slutmål är
Guds hjärta.

Förtrösta, hon lyssnar på dig.

Smedjan, nr. 994

.....

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
mariamanaad-och-eukaristin/](https://opusdei.org/sv-se/article/mariamanaad-och-eukaristin/)
(2025-12-25)