

Mari-Vivian: en personlig erfarenhet i Estland

Mari Vivian är från Estland och hon har skickat oss en skildring av vad det har betytt för henne att varje dag arbeta med personer från Opus Dei i Tallin. ”Jag har fått många värdefulla erfarenheter, såväl å yrkets vägnar som rent mänskligt. Och jag har lärt mig vad kristen tro vill säga”, säger hon.

2007-01-11

Sedan ett år tillbaka arbetar jag i förvaltningen för Opus Dei-centret i Tallinn, Estlands huvudstad. Den tiden har varit mycket berikande för mig, såväl å yrkets vägnar som personligen. Och jag har lärt mig vad den kristna tron är för något.

Till att börja med måste jag emellertid först säga att jag hade allvarliga fördomar mot den katolska kyrkan i allmänhet och mot Opus Dei i synnerhet.

Jag var influerad av det som jag lärt mig i den eftersovjetiska skolan, både i historia och medborgarlära. Man lärde oss där att religion var detsamma som religionskrig där människorna tvingades att bli kristna genom svärdets makt; att man sålde avlatsbrev. Vi fick lära att kyrkan var detsamma som makt och allt detta gjorde att jag i själva verket inte visste något alls om den katolska kyrkan.

Från den dag då jag började arbeta i ett Opus Dei-centrum upptäckte jag så många vackra och otroliga sidor i den kristna tron som jag aldrig hade trott kunde finnas.

Till att börja med gjorde det stort intryck på mig vilket stort tålamod mina arbetskamrater, som alla tillhör Opus Dei, ägde och hur vänliga de alltid var. Allra mest blev jag imponerad över deras djupa tro som visar att de har en kärlek och en tilltro till Gud där det aldrig finns den minsta plats för tvivel.

Jag upptäckte inte detta med detsamma utan så sakta. Det var inte förrän efter en tid som jag kunde tro på det jag såg framför mig, att mina katolska kamrater ägde ett så innerligt förhållande till Gud. Jag kunde se det varje dag genom sättet på vilket de arbetar och hur de talar med Jesus.

Under de månaderna har jag lärt mig att arbeta och att göra det med kärlek och hängivelse. Åtminstone har jag sett bevis på att man KAN göra det i verkligheten.

Vad gäller själva tron har jag kunnat se på den på ett mera öppet sätt, med större tillit och respekt. Mitt liv och mina relationer med omgivningen har blivit annorlunda och det är framför allt vår Herres verk. Jag tror att även Opus Dei har lite att betyda i det sammanhanget.

Jag uppskattar Opus Dei. I vårt lilla land är denna institution som en liten ljusglimt.

Genom att de varje dag utför sitt arbete diskret ger Opus Deis medlemmar ett underbart exempel och detta är till stöd och hopp för många människor

Mari Vivian

.....

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
mari-vivian-en-personlig-erfarenhet-i-
estland/](https://opusdei.org/sv-se/article/mari-vivian-en-personlig-erfarenhet-i-estland/) (2025-04-20)