

opusdei.org

Låt oss under juletid ”smittas av den helige Josefs tystnad”

Under advents sista dagar har Benedikt XVI uppmanat alla kristna att förbereda Guds sons ankomst genom att meditera över den helige Josefs exemplariska gestalt.

2005-12-24

“Under dessa dagar i advent, sade påven efter angelusbönen i söndags, inbjuder oss liturgin att särskilt

betrakta jungfru Maria och den helige Josef som med ovanlig intensitet upplevde denna tid av förberedelse och hopp inför Jesu födelse. Idag önskar jag att vi riktar blickarna mot den helige Josefs gestalt.”

“Den som mest uppmärksammat Josef av evangelisterna är Matteus, i det att han understryker att det är tack vare honom som barnet på ett legitimt sätt infördes i Davids stam, och att sålunda Skriftens profetiska ord blev uppfyllt när det talades om att Messias skulle vara ”Davids son”.

Josef är ”modellen för den ’rättfärdiga’ människan (Matteus 1:19) som i perfekt harmoni med sin hustru tar emot Guds son som blivit människa och vaktar över hans mänskliga tillväxt. Därför är det särskilt lämpligt att under dessa dagar som föregår julen upprätta en slags andlig dialog med den helige

Josef så att han hjälper oss att i fullhet leva detta stora trosmysterium”.

Josefs tystnad

“Vår käre påve, Johannes Paulus II, som mycket vördade den helige Josef, gav oss en beundransvärd text att meditera över Josef i sin apostoliska uppmaning ”Redemptoris Custos”, ”Frälsarens väktare”. Bland de många aspekterna på Josef som han höll fram lägger han särskild vikt vid Josefs tystnad. ”Hans tystnad är full av betraktandet av Guds mysterium, i en attityd som innebär att han är totalt öppen för den gudomliga viljan.”

“Den helige Josefs tystnad vittnar inte om ett inre tomrum, utan istället om den trons överflöd som hans hjärta är fullt av och som präglar alla hans tankar och handlingar. Det är en tystnad med vars hjälp Josef tillsammans med Maria vaktar och

beskyddar Guds ord, känt genom den heliga Skrift, och som de hela tiden sätter i samband med händelserna i Jesus liv.”

Denna tystnad, sade han, ”är genomsyrad av ständig bön, en bön som innebär Herrens välsignelse, av lydnad mot Herrens heliga vilja och en förbehållslös tilltro på Herrens försyn. Det är nog ingen överdrift att tro att Jesus mänskligt sett lärde just av sin ”far”, Josef, denna intensiva innerlighet, som är villkoret för äkta rättfärdighet, den ”inre rättfärdigheten”, som Jesus sedan kom att lära ut till sina lärjungar (Jfr Matt 5:20)”.

“Låt oss smittas av den helige Josefs tystnad! Vi behöver det i en värld som så ofta är bullersam, som inte uppmuntrar till inre samling och inte vill att vi lyssnar på Guds röst. Under denna tid som är en tid av förberedelse för julen, låt oss dra oss

tillbaka och odla den inre samlingen
för att på så vis ta emot och ge Jesus
skydd i våra liv”.

pdf | Dokument automatiskt skapad
från <https://opusdei.org/sv-se/article/lat-oss-under-juletid-smittas-av-den-helige-josefs-tystnad/> (2025-07-08)