

opusdei.org

Kristi kropps och blods högtid

Några texter av den helige Josemaría som kan hjälpa för att förbereda Kristi kropps och blods högtid.

2022-05-23

Försumma inte att varje dag säga ”Jesus jag älskar dig” och att göra en andlig kommunion – åtminstone – som gottgörelse för alla skändningar och helgerån som han utstår för att kunna vara tillsammans med oss.

Plogfåran, 689

Jag vet att det glädjer dig om jag skriver av bönen till de heliga skyddsänglarna vid våra tabernakel: ”Ni Änglar som skyddar våra tabernakel, i vilka den heliga Eukaristins tillbedjansvärda skatt vilar, skydda dem från profanering och bevara dem för vår kärlek.”

Vägen, 569

Din tok! Jag såg dig – du trodde att du var ensam i biskopens kapell – kyssade nyvigda kalkarna och patenerna för att Han skulle upptäcka kyssen när Han för första gången ”stiger ner” i dessa eukaristiska kärl.

Vägen, 438

Betrakta det vackraste och största på jorden, ... allt det som glädjer förståndet och de övriga själsliga krafterna, ... och det som är välgörande för både kroppen och sinnena ... Tänk på världen och på

alla andra världar som lyser på
natthimlen: hela universum.

Allt detta, och därtill hjärtats alla
önskningar uppfyllda ... är ingenting
värt, ingenting och mindre än
ingenting, i jämförelse med denne
min Gud – din Gud! Han är en
oändlig skatt, den dyrbaraste pärlan,
han blev förödmjukad, en slav,
tillintetgjord, lik en tjänare i det stall
där han ville födas, i Josefs verkstad,
i sitt lidande, i sin förnedrande död ...
och i den vansinniga kärleken i den
heliga Eukaristin.

Vägen, 432

Jag har många gånger upprepat den
här versen ur den eukaristiska
hymnen: "Peto quod petivit latro
poenitens", och jag blir lika rörd
varje gång: att be som den ångerfulle
rövaren! Han erkände att han väl
förtjänade sitt fruktansvärda straff ...
och med ett ord vann han Kristi

hjärta och ”bröt upp” himmelens portar åt sig.

Korsvägen, 12.4

Du är orolig och ledsen över att du är kall och fullständigt torr när du går till kommunion. Säg mig, söker du dig själv eller Jesus när du tar emot sakramentet? Om du söker dig själv, har du all anledning att vara ledsen ... Men om du söker Kristus – som du skall göra – behöver du då ett säkrare tecken än Korset för att veta att du har funnit honom?

Vägen, 710

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
kristi-kropp-och-blods-hogtid/](https://opusdei.org/sv-se/article/kristi-kropp-och-blods-hogtid/)
(2025-04-06)