

Ingen dag utan kors, med glädje!

Den helige Josemaría skrev ofta ner denna bönesuck i början av året som en påminnelse för den väg han ville gå. ”Du kommer kanske att be mig om andra ord för det kommande året, och jag säger konkret: ‘servite Domino in laetitia!’ »Tjäna Herren med glädje!«”

2020-09-13

Vi återger några citat av den helige Josemaría som handlar om glädjen och om korset.

Herre, hjälp mig att inte misströsta.
Hjälp mig att hålla fast vid ditt heliga
Kors. Hjälp mig att vilja medåterlösa
med dig. Ge mig din glädje även nu
när jag lider så att jag gör det som är
Guds vilja. Memoria del Beato
Josemaría, p. 113

När du närmar dig Korset, bli då inte
rädd. Ge inte upp. Gud behandlar dig
med förkärlek. Är det inte likadant
med oss människor? När två
personer älskar varandra blir den
enes glädje den andres glädje och
den enes sorg den andres sorg. När
du bär Korset tappert, var då säker
på att Jesus är där, och där Jesus är
också Maria på den väg som Herren
leder dig på. Memoria del Beato
Josemaría, 216, 2

Då du firade Korsets upphöjelses
högtid, bönföll du Herren, av hela
din själ, att han skulle ge dig nåden
att "upphöja" det heliga Korset i dina
själsförmögenheter och i dina sinnen

... Du bad om att få ett nytt liv! Ett sigill för att ge fasthet och äkthet åt din sändning... att hela du skall vara på Korset! Vi får se, vi får se.

Smedjan, nr. 517

Dominus prope est - Herren är nära. Jag kommer att gå tillsammans med honom, med säkra steg, för Herren är min Fader ..., och med hans hjälp kommer jag att göra hans älskvärda Vilja, även om det känns svårt.

Plogfåran, nr. 53

Du har hört mig säga det mer än en gång: ibland hör man kärleken beskrivas som om den vore en strävan efter egen tillfredsställelse eller bara ett sätt att egoistiskt förverkliga sig själv.

Och jag har alltid sagt till dig att det inte förhåller sig så: den sanna kärleken kräver att man går ut ur sig själv, att man ger sig själv. Äkta kärlek för med sig glädje i sina spår,

en glädje vars rötter är formade som ett kors. Smedjan, nr. 28

Glädje, övernaturlig och mänsklig optimism, är förenliga med fysisk trötthet, smärta, tårar — för vi har ett hjärta — och med svårigheter i vårt inre liv eller vår apostoliska uppgift.

Han, *perfectus Deus, perfectus Homo* — fullkomlig Gud och fullkomlig människa — som åtnjöt all himmelens lycka, ville erfara utmattning och trötthet, tårar och smärta ... för att vi skulle förstå att vi måste vara mycket mänskliga för att vara övernaturliga. Smedjan, nr. 290

Förnya frivilligt ditt åtagande: Herre, jag vill det också, men räkna med min litenhet! Smedjan, nr. 361

Korset är varken sorg eller motvilja eller bitterhet ... Det är den heliga träpåle där Jesus Kristus triumferar ... och där även vi triumferar, när vi

med glädje och generositet tar emot
vad Gud sänder oss. Smedjan, nr. 788

Du är inte ensam. Bär svårigheterna
med glädje.

Har du sett hur jordiska mödrar
följer efter sina barn med utsträckta
armar när de stapplande vågar sig på
att ta sina första steg utan någons
hjälp? Du är inte ensam: Maria står
bredvid dig. Vägen, nr. 900

.....

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
ingen-dag-utan-kors-med-gladje/](https://opusdei.org/sv-se/article/ingen-dag-utan-kors-med-gladje/)
(2026-03-11)