

opusdei.org

Gud fördold i eukaristin

11 texter av den helige Josemaría om eukaristin, att meditera över på Corpus Christi högtid.

2025-06-21

»Non manifeste, sed quasi in occulto« — inte öppet utan i hemlighet. Så går Jesus till lövhydde festen.

På samma sätt går han till Emmaus med Kleofas och dennes följeslagare. Så ser Maria från Magdala honom när han återuppstår.

Och på samma sätt – »Non tamen cognoverunt discipuli quia Jesus est«, lärjungarna förstod inte att det var han – visade han sig vid det mirakulösa fiskafänge som evangelisten Johannes berättar om.

Och ännu mera dold, av kärlek till oss människor, är Han i hostian.

Vägen, 843

Vad lätt det är att förstå att kristna i alla tider oavbrutet har hyllat den heliga hostian! *Högt må prisa varje tunga/Jesu kropp så underbar/och en lovsång honom sjunga/för det blod han gjutit har,/tacka honom för det tunga/korset, som för oss han bar.* Det är nödvändigt att i ödmjukhet tillbede denne dolde Gud: det är samme Jesus Kristus som föddes av Jungfru Maria, densamme som led, som offrade sig på korset, densamme ur vars genomborrade sida det flöt blod och vatten.

När Kristus går förbi, 84

Säg så här när du tar emot Honom:
Herre, jag hoppas på dig; jag tillber
dig, jag älskar dig, öka min tro. Var
mitt stöd då jag vacklar, du som velat
stanna kvar hos oss i eukaristin,
försvarslös, för att bota
människornas svaghet.

Smedjan, 832

Kärlek återgäldas endast med kärlek

Jesus har stannat kvar i den heliga
Hostian för vår skull! För att vara
kvar vid vår sida, för att stödja oss,
för att leda oss. Och kärlek
återgäldas endast med kärlek.

— Hur skulle vi kunna annat än att
gå till tabernaklet varje dag, även om
det bara är för några minuter, för att
ge honom vår hälsning och en sons
och broders kärlek?

Plogfåran, 686

Det är riktigt att jag alltid kallar vårt tabernakel för Betania ... Bli vän med Mästarens vänner: Lasaros, Marta, Maria. Sedan kommer du inte längre att fråga mig varför jag kallar tabernaklet för Betania.

Vägen, 322

Kärlekens fängelse

ag tycker om att kalla tabernaklet för kärlekens fängelse! — Sedan tjugo århundraden är han där – frivilligt instängd! – för min och för allas skull.

Smedjan, 827

Gläds du inte, om du på din invanda väg längs stadens gator upptäcker ett nytt tabernakel?

Vägen, 270

Försumma inte att besöka det allraheligaste Sakramentet. När du har gjort din vanliga muntliga bön, så tala med Jesus, som verkligen är närvarande i tabernaklet, om dagens bekymmer. Då kommer du att få ljus och mod för ditt liv som kristen.

- Text från punkt 554 ur boken 'Vägen' av Josemaría Escrivá de Balaguer, i kapitlet 'Några fromhetsövningar'. Link: <https://escriva.org/sv/camino/554/>

Vägen, 554

Du började göra ett besök varje dag ... Det förvånar mig inte att du säger att du börjar tycka vansinnigt mycket om tabernaklets ljus.

- Text från punkt 688 ur boken 'Plogfåran' av Josemaría Escrivá de Balaguer, i kapitlet 'Inre liv'. Link: <https://escriva.org/sv/surco/688/>

Plogfåran, 688

Anledning till styrka

Ta ständigt din tillflykt till tabernaklet, kroppsligen eller med hjärtat, för att känna dig trygg, för att känna dig fridfull: och även för att känna dig älskad ... och för att älska!

Smedjan, 837

Jesus stannade kvar i eukaristin av kärlek ... till dig.

Han stannade kvar, medveten om hur människorna skulle komma att ta emot honom ... och om hur du tar emot honom.

Han stannade kvar för att du skulle äta honom, besöka honom och berätta om det som händer i ditt liv, och för att du genom att umgås med honom i bön vid tabernaklet och genom att ta emot kommunionen, skulle bli mer förälskad i honom för varje dag och få andra människor – många! – att följa samma väg.

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
gud-fordold-i-eukaristin/](https://opusdei.org/sv-se/article/gud-fordold-i-eukaristin/) (2025-11-19)