

opusdei.org

# Familjevallfärd

Ibland är det bra att ta en paus från vardagslivets alla små och stora krav; från oklippta gräsmattor och otvättade kläder; från storhandling och skjutsande. En paus för att umgås med familjen, träffa vänner, komma ut i naturen och för att be tillsammans.

2015-05-21

Vi bestämde oss för att göra en liten Mariavallfärd för familjer. (Den helige Josemaría brukade uppmuntra sina andliga barn att visa

Jungfru Maria särskild  
uppmärksamhet under maj månad  
genom att göra en vallfärd till en  
Mariahelgedom och be rosenkransen  
på vägen. Gärna tillsammans med  
vänner och i alla fall den sista  
sträckan till fots.)

En helg i maj var det dags. Några  
familjer mötte upp vid Alvastra  
klosterruin. De vuxna dukade upp en  
picknick och barnen klättrade på  
murarna. Nya bekantskaper gjordes  
och gamla återupplivades.

Mätta och nöjda gav vi oss av på vår  
lilla pilgrimsvandring i det vackra  
vårlandskapet. Knappt fem kilometer  
längs gröna ängar och gula rapsfält,  
med rosenkransbön, sång och en och  
annan trilskande treåring. Väl  
framme i Heda kyrka, vördade vi  
"Himladrottningen i Heda" med sång  
och firade sedan den heliga mässan.

Framåt kvällen bar det av till  
vandrarhemmet, underskönt beläget

på Omberg. En hög stapel av hämpizzor försvann i en rasande fart och de vuxna kunde sedan sitta och prata eller ta en promenad medan barnen lekte i skogen till sent inpå kvällen.

Morgonen därpå tog vi god tid på oss för frukost och gjorde sedan ett besök vid fågelsjön Tåkern. Alltihop avslutades sedan med mässa och picknick i Heliga hjärtas kloster. Alla verkade rörande överens om att ses om ett år igen.

*Må du kunna och vilja sprida frid och glädje i hela världen genom denna vackra andakt till Vår Fru och genom din vaksamma kärlek. (S:t Josemaría, Rosenkransen)*