

opusdei.org

# Den helige Josemarías hemsida fyller ett år

Hemsidan

[www.josemariaescriva.info](http://www.josemariaescriva.info)  
påbörjade sin aktivitet den 26  
juni 2003, då man för första  
gången firade den helige  
Josemarías fest. Då den nu  
fyller ett år, erbjuder den  
information på sju språk och  
har också fått nytt innehåll på  
begäran av besökare till  
hemsidan.

2004-06-24

För ett år sedan skapades hemsidan som tillägnas den helige Josemaría Escrivá de Balaguer, Opus Deis grundare. Alltsedan han den 6 oktober 2002 heligförklarades på Petersplatsen i Rom, har det kommit mer och mer önskemål om att få information om hans liv och budskap.

Då uppstod idén att man skulle skapa en hemsida som handlade om det nya helgonet och gav upplysningar till dem som är intresserade att få veta mera om den helige Josemarías liv och budskap. Hemsidan fanns först på italienska, engelska och spanska. För närvarande finns den också på franska, portugisiska, tyska och polska. Under detta sitt första år har man tagit emot tusentals meddelanden från mer än 30 länder.

Den 28 juni, två dagar efter sidans tillblivelse, skickade en präst några rader från **Mexiko**: “Hela denna

vecka i min enkla församling San Agustín Atlapulco, i Chimalhuacán (stiftet Texcoco), kommer vi samman för att fira den helige Josemarías högtidliga fest. Var snälla och sätt mig på mailing-list för denna hemsida.”

Från **Luxemburg** har vi fått följande brev: “Jag upptäckte denna hemsida genom en vän. Jag har skickat några av artiklarna jag läst där till olika vänner och de har tyckt mycket om dem.” Och från **Förenta Staterna**: “Hej! Tack så mycket för att ni gör denna hemsida. Jag ’träffade’ den helige Josemaría igår och hyser stor tillgivenhet för honom. Han är ett svar på mina böner.”

I en mail från **Nicaragua** läser vi: “Jag är en stor beundrare av den helige Josemaría Escrivá de Balaguer, och jag ber varje dag om hans beskydd tillsammans med min

familj. Grattis till en så fin present. Må Gud välsigna er.”

“God dag. Jag vänder mig till er – skriver en person från ett hörn av **Spanien** – för att gratulera er till er hemsida och jag vill uppmuntra er att fortsätta med arbetet på den. Mig personligen hjälper den mycket, och jag ber varje dag en stund genom den.”

En italienare reflekterar på följande sätt över vad han funnit på hemsidan: “Jag läser ofta och med nöje artiklarna som publiceras på hemsidan, och jag har börjat upptäcka enheten i uttrycket hos alla stora helgon. Detta har gjort stort intryck på mig. Jag skall fortsätta att studera denna aspekt på deras läror.”

## **Tack vare era förslag**

Läsarnas förslag och begäran har hjälpt till att ta fram vad man vill att

denna hemsida skall innehålla. Så har man till exempel lag till information om Santa María della Pace, prelaturen Opus Deis kyrka i Rom, där den helige Josemarías kropp vilar, liksom en ny sektion med utvalda skrifter av Opus Deis grundare.

Under detta sitt första år har den sida som mest printats varit bönen där man ber om den helige Josemarías förbön, medan den mest besöka avdelningen har varit ”På en dag som idag”. Under ”De skriver till oss” tar man upp vittnesbörd från människor som vill tacka och offentliggöra de bönesvar som de fått genom den helige Josemarías förmedling. Och till ”Skriv till oss” kommer alla slags uppdrag och rådfrågningar, allt ifrån begäran om böner för en sjuk eller böcker och foton av den helige Josemaría till frågor om hur man skall göra för att få tag på en video, vad man skall

göra för att bättre lära känna Opus Dei, vilket av prelaturens centra som ligger närmast den egna hemorten, osv. Här följer några exempel på dessa meddelanden:

“Jag är student vid den ekonomiska fakulteten. Under denna termin har jag haft tillfälle att läsa Vägen och den har varit min följeslagare under mina studier och i det dagliga livet. Jag är entusiastisk över boken. Jag skulle vilja få mera information om Opus Deis aktiviteter i min stad. Tack så mycket på förhand.”

“Jag blev mycket glad över att finna denna hemsida där man talar om Opus Dei, jag har länge försökt kontakta er. Jag skulle så gärna vilja veta lite mer om den Helige man som Josemaría Escrivá de Balaguer var”

Många av dem som skriver till oss uttrycker sin glädje över att ha upptäckt vad den helige Josemaría lär om helgelsen av det vanliga livet.

”Kära barn, sade grundaren av Opus Dei, där era bröder människorna är, där era drömmar, ert arbete, er kärlek finns, där är platsen för det dagliga mötet med Kristus. Det är mitt ibland de mest materiella världsliga tingen som vi bör helga oss, och på så sätt tjäna Gud och människorna” (Samtal med Monsignore Escrivá de Balaguer, 113).

## **Under den helige Josemarías fest**

Med anledning av den 26 juni, kan ni under [www.josemariaescriva.info](http://www.josemariaescriva.info) hitta en video (på spanska och på italienska) som visar ett möte med Opus Deis grundare i Argentina den 26 juni 1974, information om några av de mässor som firas i olika länder under den liturgiska festen till den helige Josemarías ära samt Biskop. Echevarrias predikan under det eukaristiska firandet som äger rum

på morgonen den 26 juni i St.  
Eugenio-basilikan.

---

pdf | Dokument automatiskt skapad  
från [https://opusdei.org/sv-se/article/  
den-helige-josemarias-hemsida-fyller-  
ett-ar/](https://opusdei.org/sv-se/article/den-helige-josemarias-hemsida-fyller-ett-ar/) (2025-04-20)