

opusdei.org

Berättelser och mottagna bönhörelser

Det är en vanlig vana i Kyrkan att vända sig till människor med helgonrykte när man har något behov. Vi presenterar ett axplock av berättelser om bönhörelser som har kommit till Opus Deis Kontor för helgonförklaringsprocesser

2006-03-17

Tre år med migrän

I november 1998 började jag att få migränanfall, något som jag aldrig hade haft tidigare. Det första året kom de fyra till fem gånger i månaden. Sedan blev det värre och de kom upp till tio gånger i månaden.

Jag blev delvis sjukskriven. I september 2001 började smärtorna att komma ännu tätare, i november kom migränanfallet varannan dag och man började undersöka om man skulle sjukpensionera mig. Från och med denna tidpunkt kunde jag inte arbeta.

Man beslöt i samråd med företagsläkaren att jag skulle sluta arbeta därför att också de två timmar om dagen som jag hittills hade arbetat betydde en stor ansträngning för mig. Varje gång som ett migränanfall kom, tog jag en medicin som lindrade smärtan något men som fick mig att må mycket illa.

När jag redan var helt förtvivlad och inte visste vad jag skulle göra, började jag i november att be en novena till Gud och använde bönekortet till Don Alvaro. Under de två första veckorna blev jag inte frisk själv men lyckades få två väninnor att bli ”andligen friska”, vilket tröstade mig mycket och gav mig nya krafter.

Dagen efter det att jag avslutat den tredje novenan, den 12 december, Vår fru av Guadalupes minnesdag, var den sista dagen som jag hade ett migränanfall. Jag har Don Alvaro del Portillo att tacka för att ha blivit så plötsligt och mirakulöst botad efter tre år.

Nu när jag inte längre har migrän, kan jag leva som förut. Jag kan på nytt arbeta, resa, läsa, lyssna på musik osv. *M.S. Utrecht (Holland)*

Arbetet

Fastän jag har två utbildningar, en som ekonom och den andra i ämnet administration, lyckades jag inte hitta ett arbete trots att jag hade sökt många tjänster, skickat in mitt CV och gått på intervju på många företag. Jag berättade för en faster om min situation. Hon gav mig flera bönekort med en bön till Don Alvaro del Portillo, och sade till mig: dela ut dem och vänd dig själv tillitsfullt till honom i bön.

Jag gjorde det och hur stor blev inte min förvåning när telefonen strax därefter ringde och det var en väninna som sade att en av hennes för mig okända vänner brådskande behövde en administratör som han kunde ha fullt förtroende för. Vi tog kontakt, jag kom på intervju och en vecka senare fick jag arbetet. Jag är nu mycket nöjd med mitt arbete och vill verkligen vittna om den bönhörelsen. Jag berättar för alla som vill höra på vad som hände,

fortsätter att be bönen på bönekortet
och tackar Gud för att han bönhört
min så starkt efterlängtrade önskan:
att kunna arbeta och så göra rätt för
mig. *L.G.P, Maracaibo (Venezuela)*

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
berattelser-och-mottagna-bonhorelser/](https://opusdei.org/sv-se/article/berattelser-och-mottagna-bonhorelser/)
(2025-04-07)