

Bara att börja (6): Dela med dig av din kunskap

I denna video ser vi några unga tyska kvinnor som hjälper barn med deras läxor, samt kvinnor i Chile och USA som erbjuder möjligheten till utbildning för personer som behöver det.

Videon, den sjätte i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, visar hur ”att undervisa är en underbar uppgift”, som påven Franciskus har sagt. Man behöver inte vara ett geni för att ha någonting att lära andra: alla har vi kunskap som vi kan dela med oss av till andra.

2016-09-05

Följande avsnitt kan hjälpa dig att använda videon på ett personligt sätt, i trosundervisning, tillsammans med vänner, i skolan eller församlingen.

Diskussionsfrågor

- Marina förklarar att när man kan någonting, är det naturligt att dela med sig av kunskapen till andra. Håller du med? Varför?
- Vad motiverar Anna-Lena och Clara att hjälpa barn med deras läxor?
- Varför är det värt ansträngning och uppoffringar att ge eller få utbildning?
- Kan utbildning bidra till att förändra en person?

Konkreta förslag

- Dela med dig till andra av vad du kan (t ex hur man gör någonting eller hur en sak fungerar, varför någonting händer, osv.).
- Visa tacksamhet och uppskattning för personer som ägnar sig åt undervisning och uppfostran: föräldrar, lärare, missionärer osv.
- Söka sätt att föra vidare tron och Kyrkans lära till dina vänner och bekanta, inte minst genom ditt exempel.
- Fundera över hur du uppfyller dina plikter: som far eller mor, son eller dotter, lärare, student osv.
- Om du är äldre, ge tid åt yngre personer för att, på ett trevligt och balanserat sätt, föra vidare den vishet som kommer av erfarenhet.

- Om du är yngre, erbjud äldre personer hjälp med att lära sig att använda ny teknik på ett bättre sätt (elektronik, datorprogram, internet m.m.).

Meditera med Skriften

- Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig (Ps 25:4-5).
- De som nått insikt skall lysa som det ljusa himlavalvet, de som fört många till rättfärdighet skall stråla som stjärnorna, alltid och evigt (Dan 12:3).
- När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt (Matt 7:28-29).
- Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta,

och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket (Matt 5:19).

- Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: «Förstår du vad du läser?» – «Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?» svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom (Apg 8:30-31).
- Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra (Kol 3:16)

Meditera med den helige Josemarías ord

- Du har haft stor tur då du funnit sanna lärare, verkliga vänner, som utan förbehåll har

lärt dig allt som du velat veta:
du har inte behövt använda dig
av några ”knep” för att ”stjäla”
deras kunskap, för de har visat
dig den enklaste vägen, trots att
det kostat dem hårt arbete och
lidande att upptäcka den ... Nu
är det din tur att göra
detsamma, med den ene, med
den andre, med alla! (Plogfåran,
nr. 733).

- Du som är lärare: utan tvivel
lägger du ned mycket energi på
att känna till och använda dig
av de bästa metoderna för att ge
dina elever världslig kunskap.
Lägg ned lika mycket energi på
att lära känna och leva kristen
askes. Den är nämligen den
enda metoden för att både de
och du skall bli bättre (Vägen,
nr. 344).
- Föräldrarna uppfostrar först
och främst genom sitt
uppförande. Vad barnen söker i
sin far eller sin mor är inte bara

en större erfarenhet än den egna, eller mer eller mindre goda råd, utan något ännu viktigare: ett vittnesbörd om livets värde och mening, ett vittnesbörd som förkroppsligas i en konkret person och som bekräftas i de olika omständigheter och situationer som uppstår under årens lopp (När Kristus går förbi, nr. 28).

- *Coepit facere et docere* — först handlade Jesus, sedan undervisade han. Du och jag bör vittna genom vårt exempel, för vi kan inte leva ett dubbelliv: vi kan inte lära ut vad vi inte själva gör. Med andra ord: vi bör lära ut det som vi åtminstone strävar efter att leva (Smedjan, nr. 694)
- Föräldrarna är barnens främsta uppfostrare, såväl på det mänskliga som på det övernaturliga planet, och de måste känna ansvar för detta

uppdrag som kräver förståelse, klokhet, förmåga att lära ut och framför allt förmåga att älska, samt att man anstränger sig för att vara ett gott föredöme (När Kristus går förbi, nr. 27).

Textos y enlaces para seguir reflexionando

— [En artikeln i denna webb om "Rosedale Center"](#)

— ["Jag har världens underbaraste arbete: att lära andra att leva"](#)

— [Ett centrum för kvinnans integrerade utbildning i Bolivia](#)

— [Karta över sociala initiativ som startats med den salig Álvaro del Portillos uppmuntran](#)

R. Vera

Dígito Identidad

.....

pdf | Dokument automatiskt skapad
från [https://opusdei.org/sv-se/article/
bara-att-borja-6-dela-med-dig-av-din-
kunskap/](https://opusdei.org/sv-se/article/bara-att-borja-6-dela-med-dig-av-din-kunskap/) (2025-03-27)