

opusdei.org

“Word verliefd, en je zult Hem niet verlaten”

Wat is het geheim van de volharding? De Liefde. - Word verliefd, en je zult Hem niet verlaten. (De Weg, 999)

10 juni

Ik moet huiveren van die passage in de tweede brief aan Timoteüs, als de Apostel erover klaagt dat Demas naar Tessalonica is gevlucht, ten prooi aan de verleidingen van deze wereld - Om een kleinigheid en uit

angst voor vervolging pleegde een man, die sint Paulus in andere brieven noemt als een van de heiligen, verraad aan de zaak van God.

Ik moet huiveren als ik mijn geringheid zie; en dat brengt me ertoe om de Heer om trouw te vragen tot in die dingen die onbelangrijk kunnen lijken, want als ze me niet helpen om meer met Hem verbonden te worden, wil ik ze helemaal niet!

De Voor, 343

Moedeloosheid is de vijand van je volharding. - Als je de moedeloosheid niet bestrijdt, zul je eerst in pessimisme vervallen en vervolgens in lauwheid. - Wees optimistisch.

De Weg, 988

Gezegend zij de volharding van de ezel aan de tredmolen! - Altijd in

dezelfde tred. Altijd dezelfde cirkel
rond. - Dag in, dag uit: altijd
hetzelfde.

Het moet zo zijn. Anders zouden de
vruchten niet rijp worden, zou de
boomgaard geen bloesem
voortbrengen en de tuin geen
geuren.

Pas deze gedachte toe op je innerlijk
leven.

De Weg, 998

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
dailytext/word-verliefd-en-je-zult-hem-
niet-verlaten/](https://opusdei.org/nl/dailytext/word-verliefd-en-je-zult-hem-niet-verlaten/) (3-4-2025)