

opusdei.org

“Standvastigheid die zich door niets van de wijs laat brengen”

Moedeloosheid is de vijand van je volharding. - Als je de moedeloosheid niet bestrijdt, zul je eerst in pessimisme vervallen en vervolgens in lauwheid. - Wees optimistisch. (De Weg, 988)

17 juni

Een standvastigheid die zich door niets van de wijs laat brengen. - Die heb je nodig. Vraag haar aan de Heer

en doe wat je kunt om haar te verwerven; want ze is een grote hulp om niet van de vruchtbare weg af te raken, die je ingeslagen bent.

De Weg, 990

Je kunt niet “opstijgen”. - Dat is niet te verwonderen: na zo'n val! ...

Hou vol en je zult “opstijgen”. - Herinner je wat een geestelijk schrijver zei: Je arme ziel is een vogel, waarvan de vleugels nog plakkerig zijn van de modder.

De zon van de hemel en je eigen inspanningen, kleine maar constante inspanningen, zijn nodig om die neigingen, die fantasiebeelden, die neerslachtigheid, de modder die aan je vleugels kleeft, af te schudden.

Je zult vrij zijn. - Als je volhardt, zul je “opstijgen”.

De Weg, 991

Dank God dat Hij je geholpen heeft,
en geniet van je overwinning. - Wat
een diepe vreugde ervaart je ziel,
nadat zij aan de genade beantwoord
heeft!

De Weg, 992

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
dailytext/standvastigheid-die-zich-door-
niets-van-de-wijs-la/](https://opusdei.org/nl/dailytext/standvastigheid-die-zich-door-niets-van-de-wijs-la/) (3-4-2025)