

opusdei.org

“Raak niet in de war als u uzelf ontdekt”

Ik heb geen wonderen nodig:
aan die uit de Schrift heb ik
meer dan genoeg. - Wat ik wél
nodig heb, is dat je je plicht
vervult en aan de genade
beantwoordt. (De Weg, 362)

29 maart

Laten we in woord en daad herhalen:
Heer, ik vertrouw op U, uw gewone
voorzienigheid is voor mij genoeg, ik
reken op de hulp die U mij elke dag
geeft. We hoeven geen grote
wonderen te vragen – waarom

zouden we ook? – maar we kunnen Hem wel vragen ons geloof te vermeerderen, ons verstand te verlichten en onze wil te versterken. Jezus is altijd bij ons en Hij is altijd dezelfde.

Vanaf het begin van mijn prediking heb ik jullie gewaarschuwd voor een vals soort vergoddelijking. Wees niet benauwd om jezelf te zien zoals je bent: van leem. Wees niet bezorgd, want jij en ik, wij zijn kinderen van God, vanaf de eeuwigheid uitverkoren door een goddelijke roeping. Dat is de juiste vergoddelijking: *De Vader heeft ons door Jezus Christus uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht* (Ef. 1, 4). Wij zijn op een bijzondere wijze van God, ondanks onze persoonlijke armzaligheid zijn we zijn werktuigen, en we zullen resultaat boeken zolang we het besef van onze zwakheid maar niet

kwijtraken. De bekoringen laten ons de dimensie daarvan duidelijk zien.

Als we ons ontmoedigd voelen bij het haarscherp ervaren van onze nietigheid, dan moeten we ons volledig in de handen van God laten en volgzaam zijn. Er wordt verteld dat een bedelaar op een dag Alexander de Grote tegemoet ging en om een aalmoes vroeg. Alexander bleef staan en gaf het bevel hem heer van vijf steden te maken. De arme man, verward en van zijn stuk gebracht, riep uit: 'zoveel heb ik niet gevraagd!' En Alexander antwoordde: 'jij hebt gevraagd zoals jij bent, ik heb je gegeven zoals ik ben.'

Christus komt langs, 160

dailytext/raak-niet-in-de-war-als-u-
uzelf-ontdekt/ (26-7-2025)