

# “Open uw ziel! Ik verzeker u het geluk”

Wie voor zijn geestelijk leidsman een bekoring verbergt deelt een geheim met de duivel.  
- Hij is vriend van de vijand geworden. (De Voor, 323)

8 juli

Vertel eerst wat u verborgen wilt houden. Eruit met de duivel der stomheid! Soms maakt u van een kleine kwestie, door deze om en om te keren, een enorme bol, zoals een

sneeuwbal, en wij sluiten onszelf erin op. Waarom? Open uw ziel! Ik verzeker u het geluk, dus de trouw aan de christelijke weg, mits u oprecht bent. Duidelijkheid, eenvoud: het zijn onontbeerlijke gesteltenissen. Onze ziel moet wagenwijd opengezet worden zodat de zon van God en het licht van de Liefde binnen kunnen schijnen.

Er hoeft niet altijd een troebel motief te zijn om op volledige oprechtheid af te dingen. Soms is een dwaling van het geweten voldoende. Sommige mensen hebben hun geweten op een dusdanige wijze gevormd — misvormd — dat hun stomheid, hun gebrek aan eenvoud, hun een juiste zaak lijkt: zij denken dat het goed is te zwijgen. Dat gebeurt ook met mensen die uitstekend toegerust zijn, die bekend zijn met de zaken van God; misschien vinden zij daarin redenen aan zwijgen de voorkeur te geven. Daarin hebben zij het mis.

Oprechtheid is altijd een noodzaak;  
hier gelden geen excuses, hoe goed  
ze ook lijken.

## **Vrienden van God, 188-189**

---

pdf | Document automatisch  
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/  
dailytext/open-uw-ziel-ik-verzeker-u-  
het-geluk/](https://opusdei.org/nl/dailytext/open-uw-ziel-ik-verzeker-u-het-geluk/) (24-3-2026)