

“Leert het goede te doen”

Zie in iedere mens met wie je in contact bent een ziel: een ziel die je moet helpen, die je moet begrijpen, waarmee je veel moet delen en die gered moet worden. (De Smidse, 573)

28 juni

Graag citeer ik de woorden die de Heilige Schrift de profeet Jesaja in de mond legt: *discite benefacere* (Jes 1, 17), leert het goede te doen. (...)

Naasteliefde is een blijk van de liefde tot God. Daarom kunnen wij ons bij onze inspanningen om in deze deugd te groeien, geen enkele limiet stellen. Bij God is de enige maat liefhebben zonder maat. Enerzijds omdat wij Hem nooit genoeg zullen kunnen bedanken voor wat Hij voor ons gedaan heeft; anderzijds omdat juist de liefde van God voor zijn schepselen zich altijd openbaart als overdadig, onbaatzuchtig, grenzeloos.

Barmhartigheid beperkt zich niet tot een afgemeten soort medelijden: barmhartigheid is gelijk aan de overvloed van de liefde die onlosmakelijk verbonden is met de overvloed van de gerechtigheid. Barmhartigheid betekent zorgen voor een hart op de goede plaats, op menselijk en goddelijk vlak gesterkt door een ferme, opofferende, edelmoedige liefde.

Vrienden van God, 232

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
dailytext/leert-het-goede-te-doen/](https://opusdei.org/nl/dailytext/leert-het-goede-te-doen/)
(23-3-2026)