

opusdei.org

“In het Evangelie, als één persoon meer”

Ik zou willen dat je gedrag en je gesprekken zodanig waren, dat allen die je zien of horen spreken, zouden kunnen zeggen: die leest het leven van Jezus Christus. (De Weg, 2)

3 oktober

Als je het evangelie openslaat, bedenk dan dat wat daar verteld wordt - de werken en woorden van Christus -, er niet alleen staat om te weten, maar ook om te beleven. Alles, ieder punt dat aangeraakt

wordt, is gedetailleerd opgenomen, opdat je het op de concrete omstandigheden van je leven toepast.

De Heer heeft ons, katholieken, geroepen om Hem van dichtbij te volgen, en in deze gewijde tekst maak je kennis met het leven van Christus; maar je moet daar ook je eigen leven ontdekken.

Je zult leren om, zoals de apostel, vol liefde te vragen: “Heer, wat wilt Gij dat ik doe...?” In je binnenste hoor je een ondubbelzinnig antwoord: de wil van God!

Neem daarom elke dag het evangelie, lees het en beleef het als een concrete richtlijn. Zo zijn de heiligen te werk gegaan.

De Smidse, 754

Om via de bladzijden van het heilig evangelie tot de Heer te komen,

beveel ik altijd aan te trachten zo in de gebeurtenissen op te gaan, dat u een extra personage in het tafereel wordt. Ik ken heel veel normale en gewone mensen die zo leven. Zo zult u worden als Maria en aan Jezus' lippen hangen; of als Marta en u verstouten Hem uw zorgen eerlijk voor te leggen, tot de kleinste toe (vgl. Luc 10, 39-40).

Vrienden van God, 222

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
dailytext/in-het-evangelie-als-een-
persoon-meer/](https://opusdei.org/nl/dailytext/in-het-evangelie-als-een-persoon-meer/) (19-4-2025)