

opusdei.org

“Het verborgen wonder van het innerlijk leven”

Tot nu toe had je de boodschap die wij, christenen, aan de andere mensen brengen nog niet begrepen: het verborgen wonder van het innerlijk leven. Wat hou je hen nú een nieuwe wereld voor! (De Voor, 654)

17 oktober

Wat heb je veel nieuwe dingen ontdekt! - Toch ben je soms naïef en denk je dat je alles al gezien hebt, dat

je al overal van op de hoogte bent -
Maar even later raken je handen de
unieke en onpeilbare rijkdom van de
schatten van de Heer, die jou altijd
weer - nieuwe dingen - zal laten zien
als je met liefde en fijngevoeligheid
reageert: en dan begrijp je dat je nog
maar aan het begin staat van de weg,
want heiligheid bestaat in
vereenzelviging met God, met die
God van ons die oneindig en
onuitputtelijk is.

De Voor, 655

Laten we onszelf niet bedriegen -
God is geen schaduw, of een ver
wezen dat ons scheidt en dan aan ons
lot overlaat; Hij is geen heer die
weggaat en niet meer terugkeert. Al
nemen we Hem niet met onze
zintuigen waar, toch is zijn bestaan
veel reëler dan alles wat we kunnen
zien en aanraken. God is hier, bij ons,
echt aanwezig, levend: Hij kijkt naar
ons, hoort ons, leidt ons en beziet

onze kleinste handelingen, onze meest verborgen bedoelingen.

Dat geloven we, maar we leven alsof God niet bestond! Want we hebben geen gedachte of woord voor Hem over; we gehoorzamen Hem niet, proberen onze driften niet te beheersen; we uiten onze liefde niet tegenover Hem en tonen Hem geen berouw over onze fouten.

Blijven we doorleven met een dood geloof?

De Voor, 658

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
dailytext/het-verborgen-wonder-van-
het-innerlijk-leven/](https://opusdei.org/nl/dailytext/het-verborgen-wonder-van-het-innerlijk-leven/) (3-4-2026)