

opusdei.org

“De sterke lijdt soms, maar hij doorstaat”

Een façade van energie en wilskracht. - Maar wat een slapheid en willoosheid van binnen! - Maak je er sterk voor dat je deugden geen camouflage worden, maar gewoonten die bepalend zijn voor je karakter. (De Voor, 777)

3 juni

De weg van de christen, de weg van elke mens is niet makkelijk.

Natuurlijk, er zijn perioden waarin alles verloopt volgens onze plannen, maar meestal duren die niet lang. Leven is moeilijkheden het hoofd bieden, in het hart vreugde voelen en verdriet. In die smeltkroes kan men sterkte, geduld, grootmoedigheid en kalmte bereiden.

Sterk is hij die volhardt in het vervullen van wat hij moet doen volgens zijn geweten; hij die de waarde van een karwei niet alleen afmeet naar het profijt dat het oplevert, maar naar de dienst die hij er een ander mee bewijst. De sterke lijdt soms, maar hij doorstaat het; hij huilt misschien, maar hij drinkt zijn tranen. Als de tegenwerking toeneemt, bezwijkt hij er niet onder.

Vrienden van God, 77

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
dailytext/de-sterke-lijdt-soms-maar-hij-
doorstaat/](https://opusdei.org/nl/dailytext/de-sterke-lijdt-soms-maar-hij-doorstaat/) (4-4-2025)