

opusdei.org

Zorg dragen voor de wereld

Mgr. Fernando Ocariz, prelaat van het Opus Dei, schreef ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid in de Spaanse krant La Razón: "Ook met ons werk en onze dienstbaarheid kunnen we de zorg van God voor elke aanwezige persoon vorm geven."

3-5-2020

De Dag van de Arbeid vraagt ons om dit jaar bij vele aspecten van de samenleving stil te staan, die door de

crisis van het coronavirus scherper naar voren komen. Zo merken we op dat er zoveel goede mensen in de wereld zijn, dat vooruitgang samen moet gaan met een respectvolle omgang met de natuur; dat we kwetsbaar en van elkaar afhankelijk zijn en dat alleen een solidaire samenleving daadwerkelijk menselijk kan zijn.

In reactie op de pandemie vallen vooral de beroepen in de zorg op. Woorden die verband houden met "zorgzaamheid" - begeleiden, huilen, beschermen, luisteren...- halen de krantenkoppen: Deze situatie zet ons aan het denken over de zin van elk soort werk en in hoeverre het bijdraagt aan de samenleving. Op de een of andere manier beseffen we dieper dat dienstbaarheid de ziel van de maatschappij is, datgene wat betekenis aan het werk geeft.

Werk is meer dan een behoefte of een product. Genesis, het boek van de Heilige Schrift dat de oorsprong van de mensheid verhaalt, wijst erop dat God de mens heeft geschapen "om te werken" en om voor de wereld te zorgen (Genesis 2:15). Het laat zien dat werken geen straf is, maar iets dat van nature bij de mens hoort. Door te werken gaan we een relatie aan met God en met anderen en kan iedereen zich beter ontwikkelen als persoon.

De voorbeeldige manier waarop zoveel professionals, gelovigen of niet, op de pandemie reageren, laat deze dimensie van dienstbaarheid duidelijk zien. Het helpt ons ons ervan bewust te zijn dat de uiteindelijke ontvanger van een taak of beroep iemand is met een naam en een achternaam, iemand met een onvervreemdbare waardigheid. Al het nobele werk kan uiteindelijk

worden omgebogen naar de taak van "de zorg voor mensen".

Wanneer we goed en met een open houding naar anderen toe proberen te werken, krijgt ons werk, elk werk, een geheel nieuwe betekenis en kan het een pad worden om God te ontmoeten. Het doet veel goeds om in het werk, zelfs het meest routinematige, het perspectief van de persoon te integreren, dat wil zeggen dat van de dienstbaarheid, die verder gaat dan wat er verschuldigd is voor de ontvangen beloning.

Zoals al sinds het begin van het christendom is de inzet van ieder die zij aan zij met zijn of haar collega's, getuige probeert te zijn van het evangelie nu sterk voelbaar. Het uit zich in het delen van professionele passie, betrokkenheid en menselijkheid temidden van het huidige lijden zoals dat veroorzaakt

wordt door de pandemie en de
onzekerheid over de toekomst,

Iedere christen is "Kerk" en kan,
ondanks zijn of haar eigen
beperkingen, in vereniging met Jezus
Christus Gods liefde "in de haarvaten
van de maatschappij" brengen zoals
de heilige Jozefmaria Escrivá
predikte wanneer hij sprak over de
heiligheid door middel van het
beroepswerk. Ook met ons werk en
onze dienstbaarheid kunnen we de
zorg van God voor elke aanwezige
persoon vorm geven.

De viering van 1 mei is ook een zorg
om de toekomst, vanwege de
onzekerheid over het werk op de
korte of middellange termijn. Wij
katholieken nemen, daarbij met
extra kracht onze toevlucht tot de
heilige Jozef de Arbeider, opdat
niemand de hoop verliest, en opdat
we weten hoe we ons moeten
aanpassen aan de nieuwe realiteit;

moge het degenen die beslissingen moeten nemen inzicht geven en ons helpen begrijpen dat het werk er voor de persoon is en niet andersom.

In de komende maanden of jaren zal het belangrijk zijn om ons te "herinneren" wat we hebben meegemaakt, zoals Paus Franciscus vroeg, en om te onthouden dat "we ons realiseerden dat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten, allemaal kwetsbaar en gedesoriënteerd; maar tegelijkertijd, belangrijk en noodzakelijk, allemaal geroepen om samen voort te roeien".

Laten we hopen dat deze 1 mei ons laat wensen dat de vrijheid aan het einde van deze "opsluiting", een daadwerkelijke vrijheid zal zijn "ten dienste van de anderen". Het werk zal dan gedaan worden, zoals God het vanaf het begin gedacht heeft: goed voor de wereld zorgen en

allereerst voor de mensen die erin
leven.

Fernando Ocáriz

(Mgr. Fernando Ocáriz is Prelaat van
Opus Dei)

Mgr. Fernando Ocáriz

La Razón

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
article/zorg-dragen-voor-de-wereld/](https://opusdei.org/nl/article/zorg-dragen-voor-de-wereld/)
(30-3-2025)