

opusdei.org

Paus: voor kinderen die lijden

Laten we bidden voor kinderen die lijden, in het bijzonder daklozen, wezen en oorlogsslachtoffers. Moge hun toegang tot onderwijs en de mogelijkheid tot genegenheid binnen hun familie gewaarborgd worden.

4-11-2022

Paus Franciscus – November 2022

In zijn video van november,
aangeboden door het Wereldwijde

Gebedsnetwerk van de Paus, nodigt Franciscus ons uit om te bidden voor de “miljoenen kinderen die lijden en leven in omstandigheden die sterk lijken op slavernij” en vraagt hij ons om onze ogen te openen “voor de uitbuiting van deze kinderen die geen recht hebben om te spelen, geen recht om te studeren, geen recht om te dromen. Ze hebben niet eens de warmte van een familie.” “Ze leven op straat, zijn slachtoffers van oorlog, hebben geen ouders”: de wereld is vol kinderen zonder jeugd, en elk van hen – zo klaagt de Paus in deze video aan – is “een schreeuw die opstijgt naar God en die het systeem aan de kaak stelt dat wij volwassenen hebben opgebouwd”.

Er zijn nog steeds miljoenen kinderen die lijden en leven in omstandigheden die sterk lijken op slavernij. Het zijn geen nummers: het zijn mensen met een naam, met een eigen gezicht, met een identiteit die God hen heeft

gegeven. Maar al te vaak vergeten we onze verantwoordelijkheid en sluiten we onze ogen voor de uitbuiting van deze kinderen die geen recht hebben om te spelen, geen recht om te studeren, geen recht om te dromen. Ze hebben niet eens de warmte van een familie.

Elk kind dat gemarginaliseerd is, verlaten door zijn of haar familie, zonder scholing, zonder medische zorg, is een schreeuw! Een schreeuw die opstijgt naar God en het systeem aanklaagt dat wij volwassenen hebben opgebouwd.

Wanneer een kind verlaten is, is dat onze schuld. We kunnen niet langer toestaan dat zij zich alleen en verlaten voelen; zij moeten onderwijs kunnen volgen en de liefde van een familie voelen om te weten dat God hen niet vergeet.

Laten we bidden dat lijdende kinderen – die vaak op straat leven,

slachtoffers zijn van oorlog en geen ouders hebben – toegang krijgen tot onderwijs en de genegenheid van een familie herontdekken.

Download infogram in hogere resolutie, [klik hier](#)

Voor het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): <http://www.biddenmetdepaus.org>

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op <http://www.devideovandepaus.org>

Met de medewerking van Vatican Media: <http://www.vaticannews.va/en.html>

article/paus-voor-kinderen-die-lijden/
(5-6-2025)