

opusdei.org

# **Paus: voor de gezinnen**

Deze junimaand bidden we voor de christelijke gezinnen in de hele wereld; dat zij onvoorwaardelijke liefde mogen belichamen en ervaren, en dat zij in hun dagelijks leven mogen groeien in heiligheid.

3-6-2022

Paus Franciscus – juni 2022

Wanneer het goed met je gaat, of wanneer het minder goed gaat, is er één plaats waar je altijd de liefde

vindt die je nodig hebt: het gezin. Voor de tweede maand op rij wijdt de Paus zijn gebedsintentie aan het gezin, juist nu de Wereldgezinsdagen binnenkort plaatsvinden. Hij doet dit door ons eraan te herinneren dat “het gezin de plaats is waar we leren samenleven, samenleven met de allerjongsten en de alleroudsten”.

Hij gaat niet voorbij aan de moeilijkheden die kunnen ontstaan, want “er zijn altijd ‘maars’”. Maar op deze moeilijke momenten “is de Heer er en Hij begeleidt ons, helpt ons, corrigeert ons”. Verder wijst hij erop dat “liefde in het gezin een persoonlijke weg naar heiligheid is”. Sluit je aan bij het gebed van de Paus en deel dit met je gezinsleden.

*Het gezin is de plaats waar we leren samenleven, samenleven met de allerjongsten en de alleroudsten. En door eensgezind te zijn, jong en oud, volwassenen en kinderen, door*

*eensgezind te zijn in onze verschillen,  
evangeliseren wij door ons  
levensvoorbeeld.*

*Natuurlijk bestaat er niet zoiets als  
het perfecte gezin. Er zijn altijd  
“maars”. Maar dat geeft niet. Je hoeft  
niet bang te zijn om fouten te maken.  
Je moet van ze leren om vooruit te  
komen.*

*Laten we niet vergeten dat God bij ons  
is: in het gezin, in de buurt, in de stad  
waar we wonen – Hij is bij ons. En Hij  
geeft om ons, Hij blijft te allen tijde bij  
ons, ook wanneer de boot door de zee  
heen en weer wordt geschud: wanneer  
we ruzie maken, wanneer we lijden,  
wanneer we gelukkig zijn – de Heer is  
er en begeleidt ons, helpt ons,  
corrigeert ons.*

*De liefde in het gezin is voor ieder van  
ons een persoonlijke weg naar  
heiligheid. Daarom heb ik dit gekozen  
als thema voor de Wereldgezinsdagen  
deze maand. Laten we bidden voor de*

*christelijke gezinnen overal ter wereld, stuk voor stuk en voor alle samen, opdat ze in concrete gebaren de onvoorwaardelijkheid van de liefde en de heiligheid in het dagelijks leven kunnen beleven.*

*Klik op deze tekst om het infogram in hoge kwaliteit te downloaden.*

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op <https://thepopevideo.org/?lang=nl>

Met de medewerking van Vaticaanse Media <http://www.vaticannews.va/es.html> en het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven <http://www.laityfamilylife.va/...>

article/paus-voor-de-gezinnen/  
(19-4-2025)