

opusdei.org

# **Paus: voor christenen in conflictgebieden**

In de laatste gebedsintentie van 2025 vraagt de Paus ons te bidden “dat christenen die leven in gebieden van oorlog of conflict, vooral in het Midden-Oosten, zaden van vrede, verzoening en hoop mogen zijn.”

11-12-2025

Deze maand nodigt paus Leo XIV ons uit om te bidden:

*God van vrede,*

*die door het bloed van uw Zoon*

*de wereld met U heeft verzoend,*

*wij bidden vandaag voor de  
christenen*

*die te midden van oorlog en geweld  
leven.*

*Mogen zij, zelfs omringd door pijn,*

*nooit ophouden te voelen hoe zacht  
uw aanwezigheid is*

*en hoe hun broeders en zusters in het  
geloof voor hen bidden.*

*Want alleen door U, en versterkt door  
banden van broederschap,*

*kunnen zij zaden van verzoening  
worden,*

*bouwers van hoop op zowel kleine als  
grote manieren,*

*in staat om te vergeven en verder te  
gaan,*

*om verdeeldheden te overbruggen,*

*en om gerechtigheid met  
barmhartigheid te zoeken.*

*Heer Jezus, die hen die werken voor  
vrede zalig genoemd hebt,*

*maak ons tot uw instrumenten van  
vrede,*

*zelfs daar waar harmonie onmogelijk  
lijkt.*

*Heilige Geest,*

*bron van hoop in de donkerste tijden,*

*ondersteun het geloof van degenen die  
lijden en versterk hun hoop.*

*Laat ons niet vervallen in  
onverschilligheid,*

*en maak ons tot bouwers van eenheid,  
zoals Jezus.*

*Amen.*

.....

pdf | Document automatisch  
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/  
article/paus-voor-christenen-in-  
conflictgebieden/](https://opusdei.org/nl/article/paus-voor-christenen-in-conflictgebieden/) (3-4-2026)