

Paus: Vrijheid van verslavingen

Laten we bidden dat alle mensen die onder invloed staan van verslavingen goed geholpen en begeleid kunnen worden.

2-4-2020

Het probleem van de zogenaamde "nieuwe verslavingen"; heeft een oplossing, maar we moeten de weg vinden, we hebben het profetische woord nodig, we hebben menselijke vindingrijkheid nodig, we moeten veel dingen doen.

Het is tijd om te herstellen van de verslavingen die ons verleiden. Jezus zei: “Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Mt 6, 21). Als men zich alleen aan aardse dingen hecht, wordt men er vroeg of laat de slaaf van. Aan de andere kant, als het hart zich hecht aan wat niet voorbijgaat, vinden we onszelf en zullen we vrij zijn. Het is tijd om je blik te richten op wat blijvend is. “Je hebt vast wel horen spreken over het drama van verslaving. En... dacht men toen ook aan verslaving aan gokken, pornografie, internet... en de gevaren van de virtuele ruimte?

Ondersteund door het ‘Evangelie van de barmhartigheid’ kunnen we het lijden dat verband houdt met nieuwe verslavingen verlichten, verzorgen en genezen. Laten we bidden dat alle mensen die onder invloed staan van verslavingen goed geholpen en begeleid kunnen worden.”

De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen aan de mensheid en de zending van de Kerk.

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): <https://www.popesprayer.va/> Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op <https://www.devideovandepaus.org> Met medewerking van Vatican Media: <https://www.vaticannews.va/>

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
article/paus-afkicken-van-verslavingen/](https://opusdei.org/nl/article/paus-afkicken-van-verslavingen/)
(11-4-2025)