

opusdei.org

“Ik begon het Evangelie te lezen”

Getuigenis van Julius Ogallo, ingenieur in Nairobi, Kenia. Hij is getrouwd en heeft drie dochters: Aggie, Teresa en Inma.

2-7-2004

Een vriend nodigde me uit om naar een bezinningsochtend te gaan. Ik had nooit in mijn leven aan zoiets deelgenomen... Ik begon het Evangelie te lezen en gebed te doen met *De Weg*. Het was een totaal andere wereld.

Een van de ideeën die indruk op me hebben gemaakt, was de raad dat de leken het Nieuwe Testament zouden moeten lezen: om van Hem te leren, moeten we ernaar streven Zijn leven te kennen: het heilig Evangelie lezen. Tot dan toe deelde ik het ongeschreven idee dat katholieken niet te veel in de Bijbel konden lezen omdat ze hem verkeerd zouden kunnen interpreteren.

Ik merkte een buitengewoon effect van het iedere dag systematisch lezen van enkele stukjes uit de heilige Schrift, vanaf de eerste tot de laatste bladzijde. Nu zie ik dat de reden die de heilige Jozefmaria daarvoor geeft veel zin heeft: het gaat erom een duidelijk beeld van Onze Lieve Heer te hebben en ons te kunnen voorstellen wat Hij in de verschillende omstandigheden van ons leven gedaan zou hebben.

In de apostolische brief *Novo millennio ineunte* staat: “De weg naar de heiligheid is persoonlijk en vereist een pedagogie van ware en specifieke heiligheid. Deze pedagogie moet in staat zijn zich aan het ritme van iedere persoon aan te passen.” Precies dat heb ik in de vorming die het Opus Dei biedt, gevonden.

Het getuigenis van Julius Ogallo staat in de brochure ‘De vreugde van de kinderen van God’, uitgegeven door het Informatiebureau van het Opus Dei.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
article/ik-begon-het-evangelie-te-lezen/](https://opusdei.org/nl/article/ik-begon-het-evangelie-te-lezen/)
(20-11-2025)