

opusdei.org

Het katholieke geloof vinden in een nieuw gezin

Anastaçia werd geboren in Kisii in Kenia. Na haar studie psychologie en criminologie reisde ze voor een uitwisselingsprogramma naar Spanje.

7-12-2019

De ouders van Anastaçia praktiseerden andere godsdiensten. Ze groeide op zonder een duidelijk beeld over haar eigen geloof. Dankzij

het gezin die haar bijna twee jaar geleden verwelkomde in Vigo, een Spaanse stad in Galicië, vond ze haar weg naar het katholieke geloof.

“We verwelkomden haar alsof ze onze eigen dochter was. Ze is heel aardig en ze lacht altijd. Ze helpt met alles en speelt met de kinderen. De taal was wat moeilijker. We deden veel gezinsactiviteiten gezamenlijk: wandelingen, feestjes, films, bordspellen, knutselen... Ze bereidde enkele traditionele Keniaanse gerechten voor ons: het was erg lekker,” vertelt Ségolène, een van Anastaçia’s gastmoeders.

Ségolène, surnummeraire van het Opus Dei, ging elke dag naar de Mis. De jonge Keniaanse besloot haar te vergezellen. De genegenheid en het vertrouwen tussen Anastaçia en het gezin groeide. “Ze vertelde ons over haar land, haar familie, en dat ze al

vroeg een schoolinternaat bezocht,” herinnert Ségolène.

Als een extra dochter

Aan het einde van het academisch jaar verhuisde Anastaçia naar een ander gezin, Josiño and Ana, ook surnumerairs en ouders van zes kinderen. Het ouderpaar wilde dat zij allen in het gezin beter Engels zouden spreken. Zij verwelkomden Anastaçia en behandelden haar als een eigen dochter met wie zij alles deelden. Overdag ging zij naar het Coruxo College voor een stage als lerares Engels. In de middag genoot ze van de tijd met haar Spaanse gezin. In deze omgeving ontkiemde het zaad van het geloof.

Een reis naar Rome hielp haar katholiek te worden. Tijdens de Heilige Week nam zij deel aan het UNIV-congres met andere studenten. Daar leerden zij de beginselen van het katholieke geloof. Zij besloot om

regelmatig lessen te volgen om het doopsel te kunnen ontvangen.

Doop, Vormsel en Eerste Communie

Afgelopen januari ontving Anastaçia het Doopsel, Vormsel en de Eerste Communie in de kathedraal Santa Maria in Vigo uit handen van bisschop, Mgr. Luis Quinteiro, tijdens een plechtigheid waarbij ook de regionaal-vicaris van het Opus Dei in Galicië concelebreerde.

Aan het einde van de plechtigheid zong een Keniaans koor in het Swahili en verwelkomden Anastaçia zo in het katholieke geloof.

.

.....

article/het-katholieke-geloof-vinden-in-
een-nieuw-gezin/ (18-3-2026)