

opusdei.org

Boek paus over Jezus Christus

Benedictus XVI heeft een boek geschreven over Christus. Het is getiteld: “Jezus van Nazaret. Van de doop in de Jordaan tot de gedaanteverandering”.

24-11-2006

Het persbureau van de Heilige Stoel heeft op dinsdag 21 november een persbericht uitgegeven, dat “de Heilige Vader Benedictus XVI het schrijven heeft voltooid van het eerste deel van een boek getiteld *Gesù di Nazareth. Dal Battesimo nel*

Giordano alla Trasfigurazione" (Jezus van Nazaret. Van de doop in de Jordaan tot de gedaanteverandering).

Volgens het persbericht zal het boek uitgegeven worden door de uitgeverij van het Vaticaan *Libreria Editrice Vaticana*, dat het boek enkele dagen geleden heeft ontvangen. Deze uitgeverij bezit de rechten van alle geschriften van de paus. Naar verwachting wordt het boek in het voorjaar van 2007 gepubliceerd.

In het voorwoord, waarvan delen zijn vrijgegeven, schrijft de paus dat dit boek “op geen enkele wijze als een werk van het magisterium mag worden beschouwd, maar alleen als uiting van mijn persoonlijke zoektocht naar het aangezicht van de Heer. Het staat daarom iedereen vrij om mij hierin tegen te spreken.”

“Ik vraag de lezers alleen om het met welwillendheid te ontvangen, zonder

welke geen wederzijds respect kan bestaan,” aldus de Heilige Vader.

“Ik wilde proberen om de Jezus van de Evangelien te presenteren als de authentieke Jezus, als de historische Jezus in de oorspronkelijke betekenis van het woord,” zo vervolgde de paus.

Het boek bevat een van de meest diepe overtuigingen van Joseph Ratzinger, een boek dat hij al van plan was te schrijven voor zijn verkiezing tot paus. “Door de mens Jezus, heeft God zichzelf getoond en, door God, is het beeld van de rechtvaardige mens zichtbaar.

Vatican Information Service //
Zenit

article/boek-paus-over-jezus-christus/
(4-2-2026)