

opusdei.org

9 januari 2002

Bisschoppen uit de hele wereld hebben de Eucharistie gevierd ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de zalige Josemaría op 9 januari. Hier een selectie uit de homilieën.

23-2-2002

Kardinaal Simonis in de Gerardus Majellakerkt te Utrecht op 19 januari:

“Aan kinderen herken je bepaalde eigenschappen van de ouders. De

geestelijke kinderen van Josemaría Escrivá, de gelovigen van het Opus Dei, heb ik meerdere malen ontmoet; in Rome zijn beide opvolgers bisschoppen Alvaro del Portillo en Javier Echevarría. In die zin kan ik zeggen dat ik de stichter heb leren kennen door zijn kinderen in het Opus Dei. Onder hen – priesters en leken – zie ik dit verlangen naar heiligheid en apostolaat.”

Kardinaal Danneels in de Sint-Michiels en -Goedelekathedraal te Brussel op 12 januari:

“De leek kan weliswaar taken op zich nemen die eerder tot de interne werking van de Kerk behoren. Er is een plaats voor pastorale werkers en voor anderen, vooral in deze periode waar roepingen zeldzaam worden. Maar de leek moet eerst tegen wind en stroom vechten en niet beschut leven achter de ietwat beschermende muren van de kerkelijke instelling.

Wij hebben vanzelfsprekend grote nood aan priesters en religieuzen, maar zeker evenveel aan christelijke artsen, advocaten, industriëlen, politici, arbeiders, alsook eenvoudige huisvaders en -moeders van christelijke gezinnen. En dergelijke meer. Het is trouwens dikwijls moeilijker buiten te werken in de kou of de hitte van de culturele stromingen, dan zich in te laten met de interne keuken van de Kerk, gezellig in de warmte en met air-conditioning.”

**Kardinaal Joachim Meisner,
aartsbisschop van Keulen.**

Dom van Keulen op 19 januari:

“Dat onze algemene roeping tot heiligheid niet meer vreemd is, maar gemeengoed in onze Kerk, hebben wij ook aan de zalige Josemaría Escrivá te danken. Hij heeft zijn beslissende ontdekking niet in de

academische luwte uitgedragen of in vrome theorieën vastgehouden.”

**Kardinaal Jean-Marie Lustiger,
aartsbisschop van Parijs.**

Kerk Saint-Honoré d'Eyleau te Parijs
op 8 januari:

“Josemaría Escrivá is een van de personen uit de geschiedenis die laat zien wat de Geest tot stand brengt in zijn Kerk. Met vele anderen en men zou kunnen stellen na een eeuw, heeft God zodoende mannen en vrouwen opgewekt die vooruitlopend wat de Geest duidelijk heeft gemaakt tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie, namelijk over het juiste werk waartoe de Voorzienigheid de zalige Josemaría heeft opgeroepen werk te maken van de oproep tot heiligheid van heel het Christelijk Volk”.

**Mgr. Kaname Shimamoto,
aartsbisschop van Nagasaki.**

Kathedraal van Nagasaki op 9 januari:

“De beste gelukwensen die wij aan de zalige Josemaría op zijn eeuwfeest van zijn geboorte kunnen aanbieden is het voornemen trouw zijn spiritualiteit te volgen. En ons in te spannen om in het diepste bewustzijn van de hedendaagse maatschappij en van onze tijdgenoten de goddelijke zin te doen kennen. Met andere woorden: ons voornemen kenbaar maken om ons te wijden aan de nieuwe evangelisatie.”

**Kardinaal Frédéric Etsou,
aartsbisschop van Kinshasa.**

Kathedraal Onze Lieve Vrouw van Congo, Kinshasa 9 januari:

“Het eeuwfeest van de geboorte van de zalige Josemaría voltrekt zich op een moment van conflicten in de wereld en in het bijzonder in ons

land. Geweld en verdeeldheid vinden meestal hun oorzaak in de intolerantie en het afwijzen van verscheidenheid. Het is passend om de verkondiging van de zalige Josemaría te ontdekken en te beleven: namelijk een voortdurende oproep om samen te leven en om samen te werken; zonder belang te hechten aan ras, culturele achtergrond, godsdienstige overtuiging, sociale status of politieke overtuiging. (...) Laten wij bij gelegenheid van deze verjaardag God vragen dat hij ons door de voorspraak van de zalige Josemaría de vrede voor onze zielen, de vrede voor ons land, de vrede voor de Kerk en tenslotte de vrede voor de wereld verleent.

**Kardinaal Miguel Obanda Bravo,
aartsbisschop van Managua
(Nicaragua). Kathedraal van
Managua, 9 januari:**

“Het werk van het Opus Dei is waarachtig een voortdurende catechese met de edele opdracht om de gezonde leer te verspreiden. Mgr. Escrivá de Balaguer volgde altijd het voorbeeld van Jezus: doen en onderwijzen. Het stempel van zijn persoonlijkheid heeft een diepe voor in het leven van de Kerk getrokken: met zijn woorden en daden heeft hij in de hele wereld een vernieuwde christelijke geest tot leven gewekt, in de zin van een dienst aan de medemensen met een waarachtige en werkzame naastenliefde.”

Mgr. George Pell, aartsbisschop van Sydney.

St Mary's Cathedral, Sydney, 4 januari:

“De zalige Josemaría heeft gewerkt om mensen te helpen God meer en beter te leren kennen. Voor hem was het Opus Dei een grote catechese. Catechese is wat hij zijn hele leven

door heeft gegeven met een vaardigheid waarmee hij de nieuwheid liet zien van het Evangelie, welke altijd oud is en altijd nieuw is (Mt 13, 52).”

“De zalige Josemaría beschouwde zichzelf als een *onbekwaam en doof instrument*. Op oudere leeftijd zag hij zichzelf als een *stamelend kind*. Ik bid tot de goede God dat hij onder ons veel andere mannen en vrouwen opwekt, die even onbekwaam en doof zijn en die God toestaan in en door hen te werken zoals Hij wil.”

**Kardinaal Giacomo Biffi,
aartsbisschop van Bologna (Italië).**

Kathedraal van Bologna, 9 januari:

“Het avontuur van zijn leven, als mens, christen en priester - een avontuur, dat in een vloeiende lijn doorloopt en toch zo buitengewoon is - speelt zich af binnen de twintigste eeuw. Voor wie met behulp van het

geloof in de wisselvalligheden van de geschiedenis kan doordringen, is het niet moeilijk, in het indrukwekkend leven van deze man het barmhartige antwoord te herkennen, dat God geeft aan de dringende vragen, gesteld door deze eeuw, één van de meest gekwelde en tragische van de geschiedenis.”

**Kardinaal Lázló Paskai,
aartsbisschop van Estergom-
Boedapest. Matyas-Templon,
Boedapest 9 januari:**

“We hebben in het Evangelie de woorden van Jezus gehoord: ‘Vaar naar het diepe en gooit de netten uit voor de vangst.’

Dezelfde woorden heeft de heilige Vader benadrukt aan het einde van het heilig Jaar in zijn Apostolische Brief *Novo millenio ineunte*. Zijn doel was dat we, na het enthousiasme van het Jubileum, niet terugvallen in de grauwheid van alle dagen. In ons

moeten we het enthousiasme van de apostel Paulus warm houden, die over zichzelf schreef: ‘Ik streef naar wat vóór mij ligt en stort mij op het doel, op de beloning van de verheven roeping van God in Christus Jezus.’

“Het evangelische onderricht van Jezus, deze richtlijnen van de heilige Vader, werden op een buitengewone manier vervuld in het leven van Josemaría, stichter van het Opus Dei. Hij was een uitmuntende priesterlijke persoonlijkheid van de 20ste eeuw, die zich het hele leven heeft ingespannen voor de geestelijke vernieuwing van de Kerk. De zaligverklaring op 17 mei 1992 was de erkenning van de heiligheid van zijn leven.”

**Mgr. Sigitas Tamkevicius,
aartsbisschop van Kaunus
(Litouwen). Kathedraal van
Kaunus op 8 januari:**

“Dit jaar vangt het werk van het Opus Dei in Kaunas aan, waarmee ik met veel vreugde en genoeg instem, opdat deze vruchten van heiligheid mogen brengen naar de landen waar de prelatuur werkzaam is. Ik ben er van overtuigd, dat de katholieke Kerk in Litouwen de geest van de zalige Josemaría nodig heeft, welke wordt uitgedragen door zijn geestelijke kinderen (...). De gelovigen van het Opus Dei hebben juist in de vervulling van het verlangen van hun stichter door in zijn voetsporen te treden, de essentie gepakt. Zij beantwoorden op treffende wijze aan de oproep van Zijne Heiligheid Johannes Paulus II om ‘naar het diepe te varen!’ – om de heiligheid te zoeken.”

Mgr. Adam Exner, aartsbisschop van Vancouver.

Holy Rosary Cathedral op 9 januari:

“De heiligen zijn geen mensen die voor zichzelf een levensweg van perfectie uitzetten en deze vervolgens tot op de letter ten uitvoer brengen. Heiligen zijn veeleer mensen die God zo zeer liefhebben en vertrouwen dat zij bereid zijn om zich door God te laten leiden waarheen Hij maar wil. (...) Deze innerlijke houding is het kenmerk van iedere heilige. Al in zijn jeugd en gedurende de rest van zijn leven was de zalige Josemaría bereid zich door God te laten leiden en vormen. Zijn leven lang was het thema van zijn gebed: ‘Mag datgene wat U wilt en ik niet weet geschieden.’

De zalige Josemaría plande en volgde zijn levensweg niet voor zichzelf: hij liet zich door God leiden en gidsen.”

**Kardinaal Antonio María Rouco,
aartsbisschop van Madrid.**

Kathedraal van Almudena, Madrid
op 9 januari:

“De geschiedenis van de heiligen is de geschiedenis van Christus die langs komt, om een gevleugelde uitdrukking te gebruiken uit de boeken van de zalige Josemaría Escrivá de Balaguer. Christus zijn die langs komt in de tijd en de ruimte van de geschiedenis.”

“Dat is ook het geval bij de persoon van de stichter van het Opus Dei. Door hem en zijn Werk komt Christus opnieuw langs in de geschiedenis van onze tijd, in de geschiedenis van de twintigste eeuw. Laten wij God daarvoor danken en Hem vragen dat als Hij wil, nog dit jaar de dag komt waarop de Kerk definitief de heiligheid van de zalige Josemaría erkent. Dat de Heer de prelatuur, de priesters, haar gelovigen en de hele Kerk dit op zo'n wijze laat vieren dat opnieuw

zichtbaar wordt dat Christus langskomt.”

**Kardinaal Francis George,
aartsbisschop van Chicago.**

St. Mary of the Angels Church,
Chicago, 9 januari:

“Vandaag 100 jaar geleden werd Josemaría geboren. Hij was een man die verliefd was op de Heer, die hij in geloof erkende als onze Redder en Redder van de wereld. Hij was door Jezus geroepen tot de verkondiging van Gods Woord en als een visser voor het Evangelie.”

**Kardinaal Jaime Sin, aartsbisschop
van Manila.**

Kathedraal van Manila op 9 januari:

“Maar wellicht belangrijker dan deze en vele andere fysieke wonderen zijn de talloze innerlijke bekeringen die worden toegeschreven aan zijn

voorspraak. Zoveel mensen werden geraakt door de boodschap van de zalige Josemaría om God te ontdekken in de dagelijkse omstandigheden van het leven. De zalige Josemaría is inderdaad een machtige voorspreker bij God. Ik raad jullie aan tot hem jullie toevlucht te nemen bij jullie geestelijke en materiële noden.”

**Kardinaal Cahal B. Daly,
aartsbisschop van Armagh
(Ierland**

Church of the Holy Rosary, Dublin, 9 januari:

“De waarheden die Josemaría heeft uitgedragen zijn zo oud als het Evangelie van Jezus Christus en toch zo nieuw als het zogenoemde postmoderne tijdperk van het nieuwe millennium. Ze omvatten een breed bereik, maar men kan ze terugbrengen tot een aantal kernbeginselen. Josemaría herhaalde

de leer van het Nieuwe Testament dat iedere christen krachtens zijn of haar doopsel geroepen is om een heilige te worden (...).

Josemaría sprak inderdaad vaak gedurfd en onconventioneel om dit punt te benadrukken. Zo sprak hij bijvoorbeeld over de noodzaak om het verlangen naar heiligheid te ‘materialiseren’; men zou kunnen zeggen, de noodzaak om heiligheid handen en voeten te geven in de dagelijkse werkzaamheden, of dat nu handenarbeid is of meer intellectueel werk, zoals kosmische fysica of biochemisch onderzoek.”

**Kardinaal Audrys Juozas Backis,
aartsbisschop van Vilnius.**

Kathedraal van Vilnius op 9 januari:

“De heiligen zijn vrienden van God, dat wil zeggen onze vrienden die ons helpen en ons raad geven, ons zegenen vanuit de hemel en ons

sterken temidden van onze zwakheden, die ons in het bijzonder de weg voorhouden met het voorbeeld van hun leven. Juist de zalige Josemaría is beroemd door zijn boek *De Weg*, dat vele mensen volgen en waarin veel mensen sterkte en mooie gedachten vinden om midden in deze wereld een christelijk leven te leiden.”

**Kardinaal Norberto Rivera,
aartsbisschop primaat van Mexico.
Basiliek van onze Lieve vrouw van
Guadalupe, Mexico D.F. op 9
januari:**

“Evenals de zalige Juan Diego en zoveel broeders en zusters die van het eeuwige geluk genieten, is ook de zalige Josemaría toegetreden tot deze zeer gevarieerde menigte van heiligen, welke geen buitengewone personen zijn, supermensen, maar normale en gewone wezens, zoals

wij, met het verschil dat zij getrouwe instrumenten van God zijn geweest.”

Mgr. Józef Zyczyński,
aartsbisschop van Lublin (Polen).

Kathedraal van Lublin op 9 januari:

“De arbeid heiligen, zichzelf door middel van de arbeid heiligen en de anderen met de arbeid heiligen, is de voornaamste boodschap van de zalige Josemaría. En dat zijn niet alleen mooie woorden, want hij bracht het in zijn eigen leven in de praktijk. Evenals Christus niet alleen over het Kruis sprak, maar er vooral aan stierf voor ons, zo sprak onze zalige niet alleen over de heiligheid in de arbeid, maar bracht hij dat ook in zijn leven tot uitdrukking door zelf heilig te zijn en anderen te heiligen”.

Mgr. Peter Henrici S.J.,
hulpbisschop van Zurich. In de mis gelezen in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zurich op 10 januari:

“In het begin heb ik gezegd Josemaría te beschouwen als een van de belangrijkste figuren van het katholicisme van de twintigste eeuw, en daarvoor ben ik een verklaring schuldig.

De zalige Josemaría was een van de eersten [...] in de erkenning van het belang van de leken in de Kerk. En hij hield hen een spiritualiteit voor die paste bij hun specifieke behoeften. Hierin was hij pionier. [...] Hij heeft echt de verdienste gehad en waarschijnlijk ook de genade om de eerste te zijn om deze weg te bewandelen. Laten wij daarom bidden, opdat zijn Werk onder de goede leiding voortgaat overeenkomstig zijn geest en dat vele leken hun roeping in het dagelijkse leven vinden.”

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://opusdei.org/nl/
article/9-januari-2002/](https://opusdei.org/nl/article/9-januari-2002/) (10-4-2026)