

“Zeggen mensen die verliefd zijn dan niet steeds hetzelfde tegen elkaar?”

De heilige Rozenkrans is een machtig wapen. Maak er vol vertrouwen gebruik van en je zult verbaasd staan over het resultaat. (De Weg, 558)

7 oktober

Het begin van de weg, die eindigt in een volkomen gek zijn op Jezus, is een liefdevol vertrouwen in de heilige Maria.

- Wil jij de heilige Maagd beminnen?
- Ga dan met Haar om! Hoe? - Door de rozenkrans goed te bidden.

Maar in de rozenkrans... herhalen wij steeds hetzelfde! - Steeds hetzelfde? Zeggen mensen die verliefd zijn dan niet steeds hetzelfde tegen elkaar? Zou het kunnen dat jouw rozenkrans eentonig is, omdat je in plaats van woorden uit te spreken, alleen maar klanken uitstoot terwijl je gedachten ver van God verwijderd zijn?

- En dan dit nog: voor ieder tientje wordt het mysterie aangegeven dat men gaat *overwegen*.

- Jij... Heb jij deze mysteries wel eens *overwogen*?

Word klein. Kom mee en - hier ligt de kern van mijn vertrouwelijke mededelingen - wij zullen het leven van Jezus, Maria en Jozef meemaken.

Elke dag zullen wij hun een nieuwe dienst bewijzen. We zullen hun gesprekken horen. We zullen de Messias zien opgroeien. We zullen de dertig jaar van zijn verborgen leven bewonderen... We zullen aanwezig zijn bij zijn Lijden en Dood... We zullen verbaasd staan over de heerlijkheid van zijn Verrijzenis... In één woord, we zullen, dwaas van Liefde (er is geen andere liefde dan de Liefde), elk moment uit het leven van Jezus Christus beschouwen.

De Heilige Rozenkrans, voorwoord

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/zeggen-mensen-die-verliefd-zijn-dan-niet-steeds-he/>
(31-3-2026)