

opusdei.org

“Wie God liefheeft, geeft zichzelf”

De tijd is onze schat, het - geld -
om de eeuwigheid mee te
kopen. (De Voor, 882)

26 september

Wat een vreselijk leven, dat als enige bezigheid heeft het doden van de tijd, die een schat van God is. Er bestaat geen enkel excuus om een dergelijk gedrag te rechtvaardigen. “Laat niemand zeggen: ik heb maar één talent, ik kan niets bereiken. Ook met een enkel talent kunt u op een profijtelijke manier handelen” (H.

Johannes Chrysostomus, *In Matthaeum homiliae*, 78, 3 (PG 58, 714)). Wat een ellende als je geen voordeel trekt, geen echte winst maakt met alle vermogens, groot of klein, die God aan de mens geeft opdat deze zich ten dienste stelt van de mensen, de samenleving!

Als de christen in zijn egoïsme zich terugtrekt, zich verstoopt en zijn belangstelling verliest, kortom als hij alleen maar zijn tijd doodt, dan loopt hij het risico '*zijn Hemel te doden*'. Wie God liefheeft, geeft niet alleen wat hij heeft en is prijs voor de dienst aan Christus: hij geeft zichzelf. Hij ziet niet —met de neus vlak boven de grond— zijn ik in gezondheid, goede naam, loopbaan.

Vrienden van God, 45-46

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/wie-god-liefheeft-geeft-zichzelf/> (1-4-2025)