

“Volmaakte mensen vind je alleen in de hemel”

Wat heeft die ander een gebreken! Ja - maar, op de eerste plaats vind je volmaakte mensen alleen in de hemel en op de tweede plaats sleep ook jij het jouwe aan gebreken mee en ondanks alles verdragen anderen je toch, sterker, ze hebben zelfs respect voor je. Want ze geven om je met de liefde die Jezus voor de zijnen had, die ook met heel wat zwakheden behept waren! Leer daar van! (De Voor, 758)

16 oktober

Je beklaagt je omdat hij geen begrip voor je heeft - Ik ben er zeker van dat hij al het mogelijke doet om je te begrijpen. Maar wanneer zul jij eens je best gaan doen om hem een beetje te begrijpen?

De Voor, 759

Zeker! Ik geef toe: die persoon heeft zich slecht gedragen; zijn gedrag is verwerpelijk en onwaardig, hij heeft absoluut geen karakter.

Menselijk gesproken verdient hij alleen maar minachting, voegde je eraan toe.

Ja, ik begrijp je, maar ik ben het niet eens met je laatste bewering. Die ellendeling heeft ook een ziel die heilig is. Christus is namelijk gestorven om hem te verlossen! Als

Hij hem niet heeft veracht, durf jij dat dan wel te doen?

De Voor, 760

Inderdaad kan het leven, dat normaal gesproken al zorgelijk en onzeker is, soms echt moeilijk worden. - Maar dat zal ertoe bijdragen, dat je meer bovennatuurlijk ingesteld raakt, dat je in alles de hand van God zult gaan zien. En zo zul je menselijker en begripvoller zijn voor de mensen in je omgeving.

De Voor, 762

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/volmaakte-mensen-vind-je-alleen-in-de-hemel/> (23-1-2026)