

opusdei.org

# “Verzet je niet als Hij hoge eisen aan je stelt!”

God houdt oneindig veel meer van ons, dan jij van jezelf houdt... Verzet je daarom niet als Hij hoge eisen aan je stelt! (De Smidse, 813)

17 december

Hij kent onze beperkingen, ons individualisme en onze eerzucht. Hij weet hoe moeilijk we het vinden onszelf te vergeten en ons aan anderen te geven. Hij weet wat het

betekent geen liefde te ontvangen en Hij ervaart dat zelfs degenen die zeggen Hem van dichtbij te volgen dat maar halfhartig doen. Denk maar aan de beklemmende scènes waarin de evangelisten beschrijven hoe de apostelen nog vol wereldse ambities en zuiver menselijke plannen zitten. Toch heeft Jezus hen uitgekozen. Hij houdt hen bij zich en vertrouwt hun de zending toe die Hij van zijn Vader heeft gekregen.

Hij roept ons en stelt ons de vraag die Hij ook aan Jacobus en Johannes stelde: *Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Zijt gij in staat de beker te drinken – die beker van de volledige overgave aan de wil van de Vader – die Ik ga drinken?* (Mt. 20,22) Het antwoord van Johannes en Jacobus is: *Possumus! Ja, dat kunnen wij!* (Mt. 20,22) Zijn wij, jij en ik, werkelijk bereid om in alles de wil van God onze Vader te doen? Hebben wij Hem ons hart helemaal gegeven

of blijven we vastzitten aan onszelf, aan ons eigenbelang, ons gemak, onze eigenliefde? Is er iets in ons leven dat niet past bij een christen en ons ervan weerhoudt ons te zuiveren? Het feest van vandaag is een mooie gelegenheid om daarmee te kappen.

## **Christus komt langs, 15**

.....

pdf | Document automatisch  
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/verzet-je-niet-als-hij-hoge-eisen-aan-je-stelt/> (1-4-2026)