

“Liefde leggen in de kleine dingen”

In de verte, daar, aan de horizon, schijnt de hemel één te worden met de aarde. Vergeet niet dat de plaats waar aarde en hemel werkelijk één worden, jouw hart is, dat van een kind van God. (De Voor, 309)

4 augustus

Deze leer van de Heilige Schrift - en zoals jullie weten behoort die tot de kern van de spiritualiteit van het Opus Dei - moet jullie ertoe brengen jullie werk zo volmaakt mogelijk te

doen, God en jullie medemensen zo lief te hebben dat jullie juist in de kleine dingen van elke dag je liefde legt. Dan zullen jullie dit *goddelijk iets* ontdekken dat in die kleinigheden besloten ligt. Hoe goed passen hier die verzen van de dichter van Castilla!: *Despacito, y buena letra: / el hacer las cosas bien / importa más que el hacerlas* (Schrijf rustig en met mooie letters, want belangrijker dan het doen, is de dingen goed te doen. A. Machado, *Poesias completas*, CLXI).

Ik verzeker jullie dat, als een christen de onbenulligste kleinigheid van elke dag met liefde doet, die kleinigheid met de grootheid van God vervuld wordt. Dat is de reden waarom ik er steeds maar weer op hamer, dat de christelijke roeping erin bestaat van het proza van elke dag heldendichten te maken. Hemel en aarde lijken aan de horizon een te worden. Maar in werkelijkheid gebeurt dat in jullie

harten, wanneer jullie je dagelijks
leven op heilige wijze leiden.

**Gesprekken met Mgr. Escrivá,
114-116**

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/liefde-leggen-in-de-kleine-dingen/> (4-4-2025)