

“Jezus, in Uw naam zal ik op zoek gaan naar zielen”

Duc in altum. Kies het ruime sop! - Schud het pessimisme, dat je laf maakt, van je af. Et laxate retia vestra in capturam. En werp je netten uit voor de vangst. Weet je niet dat je met Petrus kunt zeggen: In nomine tuo, laxabo rete. Jezus, in Uw naam zal ik op zoek gaan naar zielen? (De Weg, 792)

23 juni

Laten we Christus vergezellen bij deze goddelijke visvangst. Jezus staat aan de oever van het Meer van Gennésaret. *De mensen drongen op Hem aan om het woord Gods te horen* (Luc 5, 1). Net zoals vandaag! Ziet u dat niet? Mensen willen de boodschap van God horen, ook al lijkt dat uiterlijk niet zo. Sommigen hebben misschien de leer van Christus vergeten. Anderen hebben —buiten hun schuld— Hem nooit leren kennen en beschouwen de godsdienst als iets dat er niet voor hen is. Maar wij moeten zelf overtuigd zijn van een realiteit die altijd geldt: vroeg of laat zal de ziel zich overgeven, zullen de gebruikelijke verklaringen hem niet meer voldoen, zullen de leugens van de valse profeten hem niet meer tevreden stellen. En ook als ze het nog niet zullen willen toegeven, zullen ze zich van hun onrust willen ontdoen, hun honger naar waarheid willen stillen: met wat de Heer leert.

Vrienden van God, 260

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/jezus-in-uw-naam-zal-ik-opzoek-gaan-naar-zielen/> (2-4-2026)