

opusdei.org

“Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen”

Twijfel er niet aan: het hart is geschapen om lief te hebben. Daarom moeten we alles beminnen met de liefde van onze Heer Jezus Christus. Anders neemt ons lege hart wraak en vult het zich met de meest verwerpelijke laagheden. (De Voor, 800)

8 april

Hoe kunnen we ons tot Hem richten,
hoe kunnen we met Hem spreken,
hoe moeten we ons gedragen?

Het christelijk leven kent geen rigide richtlijnen, want de heilige Geest leidt de zielen niet en masse, maar geeft iedereen afzonderlijk voornemens, gevoelens en ingevingen in die hem zullen helpen de wil van de Vader te begrijpen en uit te voeren. Toch denk ik dat de leidraad voor ons gesprek met Christus in de dankzegging na de heilige Mis vaak de gedachte kan zijn dat Onze Lieve Heer onze koning, arts, meester en vriend is. (...)

Hij is arts; als wij zijn genade tot de bodem van onze ziel laten doordringen, geneest Hij ons van ons egoïsme. Jezus heeft ons erop gewezen dat schijnheiligheid de ergste ziekte is; hoogmoed, waardoor wij doen alsof we geen zonden hebben. Het is absoluut noodzakelijk

oprecht te zijn tegenover de arts, de hele waarheid uit de doeken te doen en te zeggen: *Domine, si vis, potes me mundare*, Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen (Mt. 8,2). En U wilt dat altijd. U kent mijn zwakheden, ik heb die en die symptomen, ik lijd aan die en die kwalen. We laten Hem eenvoudigweg onze wonden zien en ook de etter, als die er is. Heer, U hebt al zoveel mensen genezen, laat ook mij een goddelijke arts in U vinden, wanneer ik U in mijn hart heb of U in het tabernakel aanbid.

Christus komt langs, 92-92

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/heer-als-gij-wilt-kunt-gij-mij-reinigen/> (6-4-2025)