

“Gij zijt gezegend onder de vrouwen”

Richt je blik op de heilige
Maagd en overweeg hoe zij de
deugd van de trouw beleeft. Als
Elisabet haar nodig heeft, zegt
het evangelie dat zij naar haar
toe gaat cum festinatione, in
blijde haast. Trek daar lering
uit! (De Voor, 371)

31 mei

Jonge vriend, nu heb je zeker al
geleerd hoe je verder kunt gaan. -
Houd Jozef en Maria blij gezelschap...

en je zult overleveringen horen van het Huis van David.

Je zult horen over Elisabet en Zacharias, je zult ontroerd worden door de intens zuivere liefde van Jozef, en telkens als er gesproken wordt over het Kind dat in Betlehem geboren zal worden, zal je hart sneller gaan kloppen...

Met spoed reizen wij naar het bergland, naar een dorp van de stam Juda (Lc. 1, 39).

We komen daar aan. - Het is het huis waar Johannes de Doper geboren zal worden. - Elisabet bejubelt vol dankbaarheid de Moeder van de Verlosser: *Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot!* - *Waarom heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?* (Lc. 1, 42-43).

De Doper springt op in de schoot van Elisabet... (Lc. 1, 41). - De nederigheid

van Maria uit zich in het
Magnificat... - En jij en ik, die
hoogmoedig zijn - die hoogmoedig
waren -, beloven nederig te worden.

De heilige Rozenkrans, tweede blijde geheim.

.....

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/gij-zijt-gezegend-onder-de-vrouwen/> (29-3-2026)