

“Eenheid met de Paus is eenheid met Petrus”

Bemin de paus en bejegen hem met respect. Bid voor hem en doe versterkingen voor hem; en dat met steeds meer liefde. Hij is het fundament van de Kerk. In de loop der eeuwen en tot aan het einde der tijden zal hij onder alle mensen het heiligingswerk en de leiding voortzetten, die Jezus aan Petrus toevertrouwde. (De Smidse, 134)

19 april

De oppermacht van de paus van Rome en zijn onfeilbaarheid, als hij *ex cathedra* spreekt, zijn geen menselijke uitvinding. Zij zijn gebaseerd op de expliciete stichterswil van Christus. Het is dan ook dwaas het gezag van de paus tegenover dat van de bisschoppen te stellen, of de geldigheid van het pauselijk leergezag afhankelijk te stellen van de instemming van de gelovigen. Niets is aan de Kerk meer vreemd dan een evenwicht in de machtsverdeling: aan menselijke modellen hebben we niets, hoe aantrekkelijk en functioneel die ook zijn. Niemand in de Kerk geniet, in zoverre hij mens is, uit zichzelf absolute macht. De Kerk kent geen andere leider dan Christus; en Christus heeft een plaatsbekleder aan willen stellen —de paus van

Rome— voor zijn in deze wereld
pelgrimerende Bruid. (...)

Laten wij deze apostoliciteit doen
blijken door, voor de ogen van allen,
de eenheid met de paus, dat is
eenheid met Petrus, met grote trouw
te beleven. De liefde tot de romeinse
opperherder moet een zoete
hartstocht in ons zijn, omdat wij in
hem Christus zien. Als wij met de
Heer omgaan in het gebed, zullen wij
met onbelemmerde blik onze weg
gaan, waardoor wij, ook in
gebeurtenissen die wij soms niet
begrijpen of die ons verdriet of smart
berokkenen, in staat zijn de
inwerking van de Heilige Geest te
onderscheiden.

De Liefde tot de Kerk, 13

nl/dailytext/eenheid-met-de-paus-is-
eenheid-met-petrus/ (31-3-2025)