

opusdei.org

“De grootste revolutie aller tijden”

Als wij christenen echt volgens ons geloof zouden leven, zou dat de grootste revolutie aller tijden veroorzaken - De effectiviteit van de medeverlossing hangt ook af van ieder van ons. - Denk erover na. (De Voor, 945)

13 oktober

Je zult je voor honderd procent verantwoordelijk voelen, als je

begrepen hebt dat je tegenover God alleen maar plichten hebt. Hij zorgt er wel voor dat je ook rechten krijgt!

De Voor, 946

Een gedachte die je in moeilijke ogenblikken zal kunnen helpen: hoe groter mijn trouw zal worden, des te meer zal ik er aan bijdragen dat anderen in die deugd kunnen groeien. - En het is zo aantrekkelijk om te voelen dat we door elkaar worden gesteund!

De Voor, 948

Je loopt het grote risico dat je je ermee tevreden stelt als een - braaf kind - te leven - of te denken dat je zo moet leven, dat in een ordelijk huis woont, geen problemen heeft en alleen maar geluk kent.

Dat is een karikatuur van het gezinsleven van Nazareth: juist omdat Hij geluk en orde kwam

brenge, trok Christus erop uit om die rijkdommen te verbreiden onder de mannen en vrouwen van alle tijden.

De Voor, 952

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/de-grootste-revolutie-aller-tijden/> (21-3-2026)