

# **“Ben je misschien zo timide omdat je liefde zo gering is?”**

Het ontbreekt je niet aan Gods genade. Zodra je eraan beantwoordt, moet je je daarom zeker voelen. De zege hangt van jezelf af: je kracht en inzet - samen met die genade - zijn redenen genoeg om je het optimisme te geven van degene die zeker is van de overwinning. (De Voor, 80)

6 juni

Wees geen benauwde ziel, geen onvolwassen man of vrouw, die kortzichtig is en niet in staat om de uitgestrektheid van onze bovennatuurlijke christelijke horizon als kinderen van God te overzien. God en durf!

### **De Voor, 96**

Durf is geen onvoorzichtigheid, ook geen onbezonnen vermetelheid of gewoon waaghalzerij.

Durf is karaktersterkte, een kardinale deugd die noodzakelijk is voor het zieleleven.

### **De Voor, 97**

Ik heb een gezegde gelezen dat in sommige landen zeer populair is: “De wereld is van God, maar God leent hem uit aan de dapperen”, en dat zette me aan het denken.

Waar wacht je op?

## **De Voor, 99**

Ik ben niet de apostel niet die ik zou moeten zijn. Ik ben - te verlegen.

Ben je misschien niet zo timide omdat je liefde zo gering is? - Doe er wat aan!

## **De Voor, 100**

.....

pdf | Document automatisch  
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/ben-je-misschien-zo-timide-omdat-je-liefde-zo-geri/> (1-4-2026)