

opusdei.org

“Als je je weg duidelijk voor je ziet, volg hem dan”

Waarom geef je je niet eens
voor altijd over aan God...,
metterdaad..., nu? (De Weg,
902)

3 maart

Als je je weg duidelijk voor je ziet,
volg hem dan. - Waarom schud je de
lafheid die je tegenhoudt, niet van je
af?

De Weg, 903

“Gaaf, verkondigt het Evangelie... Ik zal met u zijn”... - Dat heeft Jezus gezegd... en Hij heeft het tegen jou gezegd.

De Weg, 904

Et regni eius non erit finis. Zijn Rijk zal geen einde hebben!

Verheugt het je niet, voor zo'n Koninkrijk te werken?

De Weg, 906

Nesciebatis quia in his quae Patris mei sunt oportet me esse? Wisten jullie niet, dat Ik me met de dingen van mijn Vader moet bezighouden?

Dit is het antwoord van de knaap Jezus. Het antwoord aan zijn Moeder (en wat voor een moeder!), die Hem drie dagen lang zoekt, en vreest Hem niet meer terug te vinden. - Het antwoord, dat zijn echo vindt in die andere woorden van Christus, die St.

Matteüs opgetekend heeft: “Wie zijn vader of moeder meer liefheeft dan Mij, is Mij niet waardig”.

De Weg, 907

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/dailytext/als-je-je-weg-duidelijk-voor-je-ziet-volg-hem-dan/> (1-4-2026)