

opusdei.org

Zomerkamp 'Camino de Santiago'

In augustus organiseerde jongerenclub De Borch en zomerkamp in Spanje: 'Camino de Santiago'. Onderweg was er volop kans om veel andere jongeren te ontmoeten, mooie plekjes te bezoeken.

22-10-2006

Na een vliegreis naar Madrid en een autorit naar Galicië begon het groepje scholieren aan de wandeltocht van vijf dagen richting Santiago de Compostela via Sarría-

Portomarín-Palás de Rey-Arzúa en Arca. Naast de ontspanning en inspanning langs de Camino de Santiago, was er ook tijd voor persoonlijke vorming en gelegenheid om de H. Mis bij te wonen. Een viertal deelneemsters, Rebecca, Carolien, Sandra en Saskia, doen verslag van hun indrukken.

Rebecca : “Wij zijn naar Spanje gegaan. En hebben de Camino de Santiago gelopen. Ik vond de natuur heel mooi; en het was heel gezellig. Er waren ook oude dorpjes dat was heel mooi om te zien. We hebben veel mensen ontmoet. En er waren veel pelgrims, 's ochtends hoorde je toen je nog in bed lag de stokken van de pelgrims. En iedereen had grote tassen op de rug en wij van die kleine rugtasjes. Wat ik ook mooi vond is, dat iedereen doorzette met pijn van blaren enz. als er iets was dan hielp iedereen elkaar ook dat was mooi om te zien. Ik denk dat de

2e ´ en 3e dag de zwaarste dag was.
Ik vond het echt een heel leuk
kamp!!!!!!"

Carolien : "Ook ik ben naar Spanje geweest. Het was fantastisch. De natuur de mensen de omgeving, gewoon geweldig. Ik heb erg genoten, en veel geleerd onder andere dat we samen moesten werken. Het was niet altijd even makkelijk. We hebben veel plaatsen bezocht zegmaar. Wel te voet uiteraard, als echte pelgrims. Ik heb het echte Spanje meegemaakt. Het eten daar was apart, maar heel lekker. We sliepen onderweg bijna iedere keer in hotels, we hadden het veel beter dan vele andere pelgrims. We hebben veel mensen ontmoet onderweg en we hebben ook een beetje Spaans geleerd. Kort om genoeg om te vertellen. Ik vond het een SUPER kamp!"

Sandra : “Ik ben ook naar Spanje geweest met de groep. Het was een erg leuke ervaring (“El Camino de Santiago”). De mensen die we tegen kwamen waren erg vriendelijk. Sommige boden ons drinken aan voor onderweg ook die mensen die zelf “El Camino” aan het lopen waren, waren erg vriendelijk. Maar naast dat kwamen we langs mooie landschappen en het weer was erg mooi. Ik heb al besloten om nog eens “El Camino” te gaan lopen maar dan is er een ander startpunt. Het was erg leuk en gezellig en de herinnering van al deze dingen zullen altijd in mijn gedachten en hart blijven.”

Saskia : “Ja, ik ben ook een trouwe kampfan, ik ga al vanaf dat ik zeven jaar was met kamp ieder jaar. Het is altijd zo leuk en gezellig. Als je naar huis gaat zit je weer aan het volgende kamp te denken ondanks dat het pas weer over een jaar zal

zijn. Dit jaar ben ik ook mee naar Spanje geweest en heb ik de weg naar Santiago gelopen. Het was toch wel zwaar maar het was ´t helemaal waard. We hebben echt heel veel meegemaakt, van de tocht zelf tot de president die we zagen en de bosbranden die we tegen kwamen. Het was weer een echt avontuur en zeker weer voor herhaling vatbaar!!!"

De verantwoordelijkheid voor de vormingsactiviteiten is toevertrouwd aan leden van het Opus Dei.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/zomerkamp-camino-de-santiago/> (31-3-2025)