

opusdei.org

# **Tweede deel Jezus van Nazareth verschenen**

Het door de paus Benedictus geschreven tweede deel van de biografie 'Jezus van Nazareth' is vandaag verschenen. Bij de presentatie werd het nieuwe boek "aangrijpend, fascinerend en een bevrijdende getuigenis" genoemd.

10-3-2011

Deel twee van het tweedelige werk over Jezus Christus, is in zeven talen

gepubliceerd: Duits, Italiaans, Engels, Frans, Spaans, Portugees en Pools. Van deze internationale editie zijn 1,2 miljoen exemplaren gedrukt. De Nederlandse editie, getiteld *Jezus van Nazareth. Lijden dood en verrijzenis*, komt op 12 april uit bij uitgeverij Lannoo. Het eerste boek van het Jezus-tweeluik verscheen in 2007 en behandelde de periode van de Doop in de Jordaan tot de Gedaanteverandering.

## **Kracht van de liefde**

In zijn nieuwe boek gaat de Heilige Vader in op centrale thema's van het christelijk geloof: de reden van Jezus' dood en de betekenis van zijn verrijzenis. De paus schrijft ondermeer dat "de zoon van God niet als een vernietiger kwam, maar dat hij de kracht van de liefde bracht."

## **Meeslepend getuigenis**

Tijdens de officiële perspresentatie in Rome bestempelde de Canadese curiekardinaal Marc Ouellet het tweede deel van de Jezus-biografie van paus Benedictus XVI als een "aangrijpend, fascinerend en bevrijdend getuigenis". Hij noemt het boek een meeslepend getuigenis, dat een nieuw tijdperk van Bijbelstudie kan inluiden. "Dit is een goede basis voor een vruchtbare dialoog. Niet alleen onder Bijbelgeleerden en -kenners, maar net zo goed tussen bisschoppen en theologen. Dit boek verdient de belangstelling van zowel specialisten, als van alle gelovigen."

Kardinaal Ouellet beklemtoont nog dat het Jezus-boek van de paus geen leerstellig karakter heeft, maar de wetenschappelijke reputatie van de paus evenals zijn indringende behandeling van strijdvragen betekent ongetwijfeld een belangrijke geloofssteun voor velen.

## Oecumenisch

De paus hoopt dat zijn op persoonlijke titel geschreven boek ook als oecumenisch gebaar wordt verstaan, want ondanks de wezenlijke verschillen bestaat er een diepe en wezenlijke eenheid in het begrip van Jezus' persoon en boodschap. Hij onderstreept het historische belang van de opstanding en kondigt ook – als zijn gezondheid het toelaat – een derde deel aan van zijn Jezus-biografie, waarin de kindertijd van Jezus centraal zal staan.

KerkNet //  
KatholiekNederland.nl //  
Kathpress

nl/article/tweede-deel-jezus-van-nazareth-verschenen/ (19-4-2025)