

Toen stapte een priester in

“Je hebt soms dagen dat alles tegenzit. Ik kreeg een andere route en het lukte me niet op schema te rijden. Ik was niet in opperbeste stemming...”

Getuigenis van Ramón A., buschauffeur in Spanje.

2-7-2004

Ik ben buschauffeur bij het gemeentelijk vervoerbedrijf. Je hebt soms dagen dat alles tegenzit. Ik kreeg een andere route en het lukte me niet op schema te rijden. Ik was

niet in opperbeste stemming. Ik maakte me bovendien zorgen om een probleem: mijn dochtertje van twee moest geopereerd worden. Er stapte een vrouw in. Toen ze mijn bezorgde gezicht zag gaf ze me een bidprentje van een heilige die, naar haar zeggen, me zou helpen bij mijn werk. Ik keek haar onverschillig aan, maar probeerde toch te glimlachen vanwege haar bezorgdheid voor mij. De heilige was Jozefmaria Escrivá. De operatie van mijn dochter verliep boven verwachting. Omdat het om een gecompliceerde ingreep ging had niemand op zo'n goed resultaat gerekend.

Ik bewaarde het prentje in mijn bestuurderscabine. Een week later stapte dezelfde vrouw in en ditmaal sprak ik haar aan. Ik bedankte haar voor het prentje en voor haar zorg, en bood mijn excuses aan voor mijn onverschillige houding. Het hele traject zijn we blijven praten. Ik

vroeg haar om meer prentjes, maar ze had er maar een bij zich. De week daarop herhaalde de geschiedenis zich, maar ditmaal had ze een bundeltje prentjes meegenomen.

Kort geleden kreeg ik pech op een rotonde. Ik moest een ruk aan het stuur geven en hard remmen. Toch gebeurde er niets. Nu ben ik beter gehumeurd, ook als ik problemen heb. Mijn bestuurderscabine is een uitstekende plaats geworden om over de heilige Jozefmaria te spreken.

Zo is mij het volgende overkomen. Ongeveer twee maanden geleden stapte een jonge vent van zo'n dertig jaar in. Hij vroeg me of mijn bus in de buurt van het arbeidsbureau kwam. Ik zei hem dat hij kon instappen en onderweg bleven we praten. Ik vertelde hem hetzelfde wat die vrouw me zei toen ze mij het prentje gaf: "Ik ken een heilige die je

bij je werk kan helpen.” Vervolgens gaf ik hem het prentje.

De reden dat ik schrijf is het volgende:

Twee dagen geleden stapte een priester in en groette mij vriendelijk. Ik had geen idee wie het was. Plotseling besepte ik het: hij was de man die me had gevraagd naar het arbeidsbureau. Hij glimlachte om mijn verbazing en zei me dat hij zijn priesterroeping had verlaten. Maar nadat hij het prentje had gekregen had hij de kwestie opnieuw overwogen en besloot weer terug te keren naar zijn priesterlijke werk; hij wilde net als de heilige Jozefmaria trouw blijven.

Ramón A.

13 juni 2004

Dit getuigenis staat op www.josemariaescriva.info, waar ook

andere gunsten op voorspraak van de stichter van het Opus Dei te vinden zijn.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door <https://opusdei.org/nl-nl/article/toen-stapte-een-priester-in/>
(2-4-2026)